



18<sup>e</sup> na Pinksteren (Zondag 8 oktober 217))

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN

Voorganger: J. ter Avest, Arnhem

Ouderling: Jan van Hell

Diaken: Manita Staps

Lector: Riet Borst

Organist: Reinder Torenbeek

Kaarsenkinderen: Paris Vogel en Aafke Stoop

ORGELSPEL

DE DIENST BEGINT

WOORD VAN WELKOM

MOMENT VAN STILTE

MUSICA PRO DEO

Voluntary VIII, William Croft (1678-1727)

*(We blijven zitten)*

OPENINGSLIED: psalm 95:1 en 2

VOTUM EN BEMOEDIGING

v: In de Naam van de Vader en de Zoon  
en de heilige Geest.

g: AMEN.

v: Onze hulp is de Naam van de Heer

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid

g: EN NOOIT LOS LAAT WAT HIJ TER HAND GENOMEN  
HEEFT. AMEN.

DE PSALM VAN DE ZONDAG: psalm 116:1,2 en 3

DREMPEL- EN SMEEKGEBED

elke bede beantwoord met: lied 367e

GLORIALIED (*zo mogelijk staande*): psalm 145:1, 2  
en 3

*Moment met de kinderen, die daarna naar de ne-  
vendienst gaan.*

DE DIENST VAN HET WOORD

GROET

v: De Heer zij met u.

a: OOK MET U ZIJ DE HEER.

GEBED VAN DE ZONDAG

1<sup>e</sup> LEZING: Jesaja 5:1-7

5<sup>1</sup>Voor mijn geliefde wil ik zingen  
het lied van mijn lief en zijn wijngaard.

Mijn geliefde had een wijngaard,  
gelegen op vruchtbare grond.

<sup>2</sup>Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit  
en plantte een edele druivensoort.

Hij bouwde er een wachttoren,

hakte ook een perskuip uit.

Hij verwachtte veel van zijn wijngaard,  
maar die bracht slechts wrange druiven voort.

<sup>3</sup>Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem,  
spreek recht tussen mij en mijn wijngaard.

<sup>4</sup>Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen,  
wat heb ik te weinig gedaan?

Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard,  
waarom bracht hij slechts wrange druiven voort?

<sup>5</sup>Luister, ik zal jullie vertellen

wat ik met mijn wijngaard ga doen:

Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af,  
zodat hij verbrand en vertrapt kan worden.

<sup>6</sup>Ik zal hem laten verwilderen,

er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewied,  
dorens en distels schieten er op.

De wolken zal ik opdragen

geen regen op hem te laten vallen.

<sup>7</sup>Israël is de wijngaard van de HEER van de he-  
melse machten,

de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda.

Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht,

hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsver-  
krachting.

ZINGEN: lied 859

2<sup>e</sup> LEZING: Lucas 14:1-11

14<sup>1</sup>Toen hij op sabbat naar het huis van een  
vooraanstaande farizeeër ging, waar hij voor een  
maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het  
oog. <sup>2</sup>Er was daar iemand met waterzucht. <sup>3</sup>Jezus

vroeg aan de wetgeleerden en de farizeeën: 'Is  
het toegestaan hem op sabbat te genezen of  
niet?' <sup>4</sup>Maar ze zwegen. Hij pakte de man bij de

hand, genas hem en stuurde hem weg. <sup>5</sup>En tegen  
de farizeeën en wetgeleerden zei hij: 'Als uw zoon

of uw os in een put valt, dan haalt u hem er toch  
meteen uit, ook al is het sabbat?' <sup>6</sup>En daarop

hadden ze geen antwoord.

<sup>7</sup>Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want  
hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf

kozen. Hij zei tegen hen: <sup>8</sup>Wanneer u door ie-  
mand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies

dan niet de ereplaats, want misschien is er wel  
iemand uitgenodigd die voorname is dan u, <sup>9</sup>en

dan moet uw gastheer tegen u zeggen: "Sta uw  
plaats aan hem af." Dan zult u beschaamd de

minste plaats moeten innemen. <sup>10</sup>Als u wordt uit-  
genodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw

gastheer tegen u zal zeggen: "Kom toch dicht-  
bij!" Dan wordt u eer betoond ten overstaan van

iedereen die samen met u aan tafel aanligt.

<sup>11</sup>Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd wor-

den, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.'

ZINGEN: lied 991:1,2,3 en 5

PREEK

### DE DIENST VAN HET ANTWOORD

ZINGEN: lied 418:1,3 en 4

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)

*De kinderen komen terug uit de nevendienst.*

### INZAMELING VAN DE GAVEN

*Desgewenst kunnen ouders hun kinderen uit de oppas halen.*

SLOTLIED (zo mogelijk staande): lied 305

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen

*De kinderen brengen het licht van de Paaskaars waar het zijn moet: naar buiten – en wij gaan achter hen aan.*

MUSICA PRO DEO

## Zondagsbrief 8 oktober 2017

**BLOEMENGROET** - De bloemen uit deze dienst gaan als groet naar:

- ❖ Mevr. Timmermans, Pieter de Hoochlaan 110, en naar
- ❖ Dhr. en mevr. Broekhuijsen, Brinklaan 306.

### COLLECTEN

1. **Diaconie** - De diaconale collecte is vandaag bestemd voor de Kerstactie. Elk jaar worden via de wijkdiaconieën kerstpakketten en giften verspreid onder mensen die rond de feestdagen iets extra's kunnen gebruiken. Ook dit jaar zullen de diakenen uit onze gemeente weer op pad gaan om mensen te bezoeken. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen om zo de diakenen in staat te stellen juist voor mensen in de kerk en in de omgeving van de kerk een verschil te kunnen maken.
2. **Goede Herderkerk**
3. **Uitgang** - De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk missionair werk. Kerkplein7 zet zich in om ook mensen buiten de kerk in aanraking te laten komen met Bijbelverhalen en Bijbelse thema's. Dit gebeurt onder meer door projecten rond Kerst en Pasen, waarbij heel Apeldoorn wordt uitgenodigd om met de verhalen en thema's uit de Bijbel kennis te maken. Om dit werk te kunnen blijven doen, is uw bijdrage in deze collecte van groot belang.
4. **Kindernevendienst** - collecteert voor Moldavië.

**OP ADEM** - Lectio divina, een meditatieve wijze van omgaan met de tekst, maar dan op een hedendaagse manier. Dat is hoe je Op adem in één zin kunt omschrijven. Deze manier van lezen vindt zijn oorsprong in oude, christelijke wortels. Maar in plaats van zelf lezen, doen we het in deze groep net even anders. We beginnen met een ontspanningsoefening en daarna wordt de tekst voorgelezen. Langzaam, een aantal keer en met stilte ertussen. In die ontspanning en stilte gaat de tekst anders spreken, komt anders binnen dan wanneer je het gewoon leest.

Na de pauze is het tijd voor verdieping. In de vorm van een stukje uitleg, maar ook door het uitwisselen van ervaring. Hoe kwam de tekst bij je binnen, wat roept het op, wat gebeurde er met je, welke woorden bleven hangen. Zomaar wat vragen die op tafel kunnen komen.

Al met al een avond om in alle rust en ontspanning je te laten inspireren en op adem te komen.

Ilonka Heideveld verzorgt de ontspanningsoefening en het voorlezen van de tekst. Annelies Jans neemt ons mee in de verdieping na de pauze. Voel je welkom!

Je bent van harte welkom, maar geef je wel even op, liefst per mail.

De 1<sup>e</sup> avond is op 11 oktober van 19.30- 21.00 uur in een zaal van de Goede Herderkerk.

**HAPPY HOUR** - Op vrijdag 13 oktober is het weer zover! "**HAPPY HOUR**" vanaf 17.00 t/m 19.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Goedeherderkerk, Asselsestraat 199. Weet u allen, **jong tot oud(er)**, hier weer van harte voor uitgenodigd, om elkaar onder het genot van een kop koffie of thee, fris, drankje en een snack te ontmoeten in een ongedwongen sfeer! Zien wij elkaar op vrijdag 13 oktober?

Hartelijke groet, de Happy Hour commissie.

**BLOEMBOLLENACTIE** - Een mooie tuin of balkon vol bloeiende bloemen en tegelijk een goed doel steunen? Dat kan! Op zondag 15 oktober verkoopt de werkgroep Moldavië (voorheen Kerk in Actie) bloembollen. Van de opbrengst gaat 30% naar Youth For Christ Moldavië, en specifiek het dagcentrum in Bauci. Het gaat zo. Voor en na de kerkdienst kunt u in de hal van de kerk pakketten bloembollen bestellen. U rekent direct af

(neem dus geld mee!). Twee weken (29 oktober) daarna kunt u voor en na de kerkdienst de bestelde bollen ophalen. Bent u op 29 oktober niet in de kerk? Geen probleem, dan worden ze thuisbezorgd. Heeft u geen tuin of balkon? Geen probleem, u kunt de pakketten ook cadeau doen. U kunt kiezen uit zes pakketten, van 12 narcissen voor € 5,- tot 95 bollen (tulp, narcis en anemoon) voor € 15,-. Bent u op zondag 15 oktober niet in de kerk, maar wilt u wel aan deze actie meedoen?

Mail dan naar Dirkjan Douma, [doumaster@gmail.com](mailto:doumaster@gmail.com). Werkgroep Moldavie

**ZONDAGAVONDCANTATE** Grote Kerk Apeldoorn, 15 oktober 2017. Cantate BWV 109: "Ich glaube, lieber Herr, hilf mein Unglauben". Motet. James Weeks: "Sint lumbi vestri". Aanvang 19.15 uur Kerk open 18.45 uur. Voorganger: ds Bert Schüssler. Evangelielesing volgens liturgie. Uitgevoerd door **het Gelders Bach Collegium o.l.v. Wolfgang Lange** m.m.v. een instrumentaal ensemble; solisten: Marjolein Kolkert, sopraan, Christina Plein, alt en Henk Gunneman, tenor; orgel: Wout van Andel. Uitgangscollecte: richtbedrag €7,00 p.p. Donaties zijn welkom. N.B. Gevorderde zangers(m/v) zijn welkom bij het Gelders Bach Collegium. Info: [wklange@hotmail.com](mailto:wklange@hotmail.com)

**ACTIVITEITEN VAN KERKPLEIN7 - Informatieavonden dementie.** Misschien herkent u het wel uit uw omgeving, iemand die in de supermarkt het even niet meer weet, of bij repetities van het koor steeds kwijt is waar ze zijn, of met golfen niet meer kan tellen. Wat doet u dan in zo'n geval? Veel mensen weten niet goed hoe ze om moeten gaan met mensen met dementie. Om Apeldoorn een dementievriendelijke stad te maken, organiseert Alzheimer Nederland een aantal informatieavonden in vijf Protestantse kerken in Apeldoorn. De avonden beginnen om 20:00 uur (zaal open 19:45 uur), en duren tot 21:30 uur. Toegang is gratis. Data:

- 18 oktober, Julianakerk
- 23 oktober, Gebouw Irene bij de Grote Kerk
- 31 oktober, Jachtlaankerk
- 9 november, De Drie Ranken
- 16 november, Het Kristal (aanvang 19.30 uur)

Kijk voor meer informatie op [www.kerkplein7.nl](http://www.kerkplein7.nl).

**500 jaar reformatie.** Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther de 95 stellingen op de deur van de Kapel in Wittenberg spijkerde. Om hier bij stil te staan zijn er verschillende activiteiten in Apeldoorn:

- Tentoonstelling Jeltje Hoogenkamp

Jeltje is een kunstenaar met gevoel voor vorm- en kleursymboliek. Bij 12 Lutherliederen koos zij een voor haar kenmerkende versregel en verbeeldde die op doek. Daarnaast schilderde ze nog 9 doeken die een directe verbinding hebben met Luther-thema's. Deze schilderijen zijn de hele maand oktober te zien in de Grote Kerk. De kerk is open na de zondagsvieringen, dus van +/- 11:15 tot 12:00 uur.

- Voorstelling Kees van der Zwaard: 'Hier sta ik'

Woensdag 25 oktober treedt Kees van der Zwaard op in de Goede Herderkerk in Apeldoorn. In de voorstelling krijgt Maarten Luther een brief van zijn jeugdvriend Olaf: 'Als je dit leest, ben ik er niet meer.' In de brief doet Olaf een verzoek aan Maarten om tijdens de begrafenisplechtigheid te spreken. 'Jij bent de enige, die ik ken, die iets met God heeft. Of hoor je niet meer bij die club?' De herinnering aan zijn verloren vriendschap met Olaf brengt Maarten op het punt dat hij zich moet uitspreken: 'Waar sta ik?' De voorstelling begint om 20:00 uur, de zaal is open vanaf 19:30 uur. Kaartjes voor de voorstelling kosten €10,-. Opgeven kan via [info@kerkplein7.nl](mailto:info@kerkplein7.nl), betalen aan de deur.

- Disputatie en dankdienst

Zaterdag 28 oktober vindt er om 15.30 uur in de Victorkerk, Jachtlaan 187 een disputatie plaats over de betekenis van Luther's denken voor vandaag. Aan de hand van stellingen wordt gesproken over hoe wij vandaag omgaan met schuld, excuses en vergeving. Reacties op de stellingen worden gegeven vanuit verschillende kerkelijke tradities: prof. Willem van Vlastuin (VU Amsterdam), prof Gerard den Hertog (Theol. Universiteit Apeldoorn) en Rikko Voorberg (theoloog, theatermaker en pop-up dominee). Dat alles o.l.v. prof. Joke van Saane. Van 17.00-18.00 uur vindt er aansluitend een dankdienst plaats met als voorgangers: ds Pieter Oussoren, ds Klaas Douwes en ds Willem Smouter. Muzikale medewerking wordt verleend door musici van het Nederlands Jeugd Orkest. De toegang is vrij.

**Serious Request – Wereldrecord Bijbellezen**

Dit record werd voor het eerst vastgesteld in Heerlen, twee jaar geleden. Toen stond daar het Glazen Huis en werd er geld opgehaald door negentig uur achter elkaar uit de Bijbel te lezen. Vorig jaar werd dat record verbroken in Heerenveen: 100 uur achter elkaar.

Nu is de beurt aan ons, in Apeldoorn. Wij doen er nog eens 10 uur bovenop, dus gaan 110 uur uit de Bijbel lezen, zonder pauze. Dit doen we natuurlijk om geld op te halen voor 3FM Serious Request. Iedereen die mee wil lezen betaald €1,- per minuut en leest minimaal tien minuten.

Om dit mogelijk te maken hebben we naast heel veel lezers (opgeven kan vanaf 1 november), ook een heleboel vrijwilligers nodig. Zo zoeken we mensen voor de catering, beveiliging, gastvrouwen- en heren, helpende handen en we zijn op zoek naar een levende Kerststal. Lijkt het u leuk om te helpen? Geef u dan op via [wereldrecordbijbellezen@gmail.com](mailto:wereldrecordbijbellezen@gmail.com). Heeft u BHV? Vermeld dat dan alstublieft in de mail. Meer informatie vindt u op [www.kerkplein7.nl](http://www.kerkplein7.nl) of op [www.wereldrecordbijbellezen.nl](http://www.wereldrecordbijbellezen.nl).

**MIDDAGTOCHT: woensdag 25 oktober!** De bus vertrekt **om 13.00 uur** vanaf de Goede Herderkerk, Asselsestraat 99. Rond 18.00 uur hopen we gezond en wel weer terug bij de kerk te zijn.

De kosten zijn € 32,- p.p.

Waar we naar toe gaan? Nou dat zal u best smaken...we gaan naar het Bakkerij Museum in Hattem! We horen, zien, ruiken en proeven geschiedenis, maar wat de VOC hier eigenlijk mee te maken heeft?? Of liever winkelen? Iets lekkers meenemen voor thuis of de buurvrouw? Er zijn souvenirs en ook thuisbakproducten. Zullen we daarvan iets bakken voor zondag na kerktijd bij de koffie? Er is de Droste tentoonstelling, een historische gelagkamer en wie weet 'een koekje van eigen deeg?!' Ook is er een traplift, in geval dat! Heeft u een museumjaarkaart? Breng deze dan mee. Onderweg zullen we genieten van de herfstkleuren, zelfs als het regent kan het mooi zijn! Bij terugkomst staan soep en brood voor ons klaar in de kerk. Opgeven kunt u bij de dames Gerry v.d. Land, tel: 355 71 44 of bij Ger Boon, tel 355 49 49, ook voor evt vervoer. Laten we proberen de bus vol te krijgen, dus vraag een bekende mee, wel zo gezellig. Graag tot dan en nu hartelijk gegroet, De VDW.

**BEVESTIGING AMBTSDRAGERS** - De wijkkerkenraad heeft in het ambt van ouderling (met als speciaal werkveld het contact met ouders van gedoopte kinderen) benoemd mevr. Lenke Bogerd, Tuindwarsstraat 20. Zij zal in de dienst van 29 oktober worden bevestigd.

In deze dienst zullen Henk Janssen en Bertus Dalhuisen worden herbevestigd als resp. ouderling-kerkrentmeester (voor een termijn van twee jaar) en diaken met als speciale opdracht het penningmeesterschap van het wijkcollege van diakenen. Gerrit Stegenga, scriba GHK

**GIFTEN** - Voor de wijkkas is € 100,- ontvangen; voor de kerk € 50,- en voor het werk van de diaconie ook € 50,-. Hartelijk bedankt hiervoor.

**OPROEP!** - Kaarsenkinderen zien we nu al jaren in de kerkdienst. Maar er zijn steeds minder kaarsenkinderen! Het is moeilijk om het rooster helemaal ingevuld te krijgen. Daarom doen wij een oproep om meer kaarsenkinderen te krijgen. Als kaarsenkind word je vóór de dienst ontvangen met limonade en een koekje. Tijdens de dienst heb je een leuke rol, waarbij je ook het kaarsenlicht uit de kerk mag dragen.

En ieder kind kan kaarsenkind worden! Dus ook als je met je opa, oma, tante, oom of burens meekomt. En als je maar één keer per kwartaal kan is dat ook geen probleem.

We horen het graag! Aanmelden kan bij Adilia Bekking (06-22555677 / awj.bekking@planet.nl).

#### **DIENSTEN KOMENDE WEKEN:**

- 15 okt 10.00 uur, mw. ds. J. Eldering-Schenkel, Vaassen
- 22 okt 10.00 uur, ds. N.J.P. Sjoer, Wageningen
- 29 okt 10.00 uur, ds. Annelies Jans, (her)bevestiging ambtsdragers

**KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF** donderdag uiterlijk 19.00 uur naar [zondagsbrief@goedeherderkerk.info](mailto:zondagsbrief@goedeherderkerk.info)