



3e Zondag van Pasen, "Goede Herder", 18-april 2021
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN
Voorganger: ds. E. P. van der Veen
Ouderling: lenke Bogerd
Koster: Ger Boon
Organist: Dirk Boer

Geluid en beeld: Christiaan Spijker en Johan van Beek

MUZIEK

We gaan zitten

De ambtsdragers komen binnen

GEBED OM ONTFERMING met aansluitend **Lied 364: 6** (voorganger en orgel)

DE DIENST BEGINT

WOORD VAN WELKOM

⁶O, antwoord Gij,
als wij tezamen bidden,
daal neder uit uw hoogte in ons midden!
In uw vergeving wonen wij.

MOMENT VAN STILTE

INTOCHTSLIED **Lied 975: 1, 2 en 4** (CD)

GLORIALIED **103C: 1** (voorganger en orgel)

¹Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

¹Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

DE DIENST VAN HET WOORD

²Jezus roept ons te belijden
Hem als Heer van het heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,
zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus' glorie
is op aarde neergedaald.

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT

1^e LEZING: **Johannes 21: 15-19**

⁴Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.

¹⁵Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 'Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?' Petrus antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Hij zei: 'Weid mijn lammeren.' ¹⁶Nog eens vroeg hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?' Hij antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Hoed mijn schapen,' ¹⁷en voor de derde maal vroeg hij hem: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van me?' Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: 'Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Weid mijn schapen.' ¹⁸Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.' ¹⁹Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: 'Volg mij.'

We gaan staan

BEGINWOORDEN

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a: **die hemel en aarde gemaakt heeft**
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a: **en die nooit laat varen het werk dat zijn hand
aan heel de schepping begon!**

ZINGEN: **Lied 859: 1, 2, 3 en 4** (voorganger en orgel)

v: Genade zij u en vrede,
van God onze Vader,
van Jezus Christus, de Zoon,
door de heilige Geest.

a: **Amen.**

¹Schuldig staan wij voor U, Heer,
schuldig, onweersproken.
Tel de duizendmaal dat wij
U hebben ontbroken.
Zie ons aan: / onze naam

had Gij opgeschreven
in uw boek des levens.

²Doorgang hebben wij ontzegd
aan wie wilden leven,
mensen keer op keer ontrecht,
steen voor brood gegeven,
God, blijf Gij / toch nabij:
dat Gij ons verleden
nieuw herschrijft met vrede!

³Zwijgend in de eigen schuld
dachten wij het duister.
Gij onthult ons uw geduld
als uw liefde luistert.
Wil de klacht / dat de nacht
dood loopt in ons vragen,
verre van ons dragen.

⁴Onze ontrouw hebt Gij ver
achter U geworpen.
Gij verheft uw aangezicht
als de nieuwe morgen.
Uw gericht / scheidt ons licht,
waar wij onze wegen
kiezen met uw zegen.

2^e LEZING: **Colossenzen 3: 12-13**

¹²Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn
heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in
innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid,
zachtmoedigheid en geduld. ¹³Verdraag elkaar en
vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten
heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar
vergeven.

ZINGEN: **Lied 316: 4** (voorganger en orgel)

⁴Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

OVERDENKING:

MUSICA PRO DEO

ZINGEN: **Lied 836: 1, 2, 4 en 5** (voorganger en
orgel)

¹O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

²Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord

vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.

⁴Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

⁵Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwacht.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart,
o stille stem in 't hart.

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)

MEDEDELINGEN

SLOTLIED **Lied 636** (CD)

¹Liefde is licht, opnieuw geboren,
wakker uit nacht en eenzaamheid;
liefde wil strelen niet verstoren
hunkering naar geborgenheid.
Liefde heeft handen, ogen, oren
zo open als de dageraad:
liefde heeft nooit de hoop verloren –
liefde leeft langer dan de haat.

²Liefde is licht, laat zich niet vangen,
komt door gesloten deuren heen,
biedt aan de woede beide wangen,
breekt harten harder dan een steen.
Liefde kan legers overwinnen,
springt hoger dan de hoogste muur,
blust, door de vijand te beminnen,
haarden van hoog oplaaierend vuur.

³Liefde is licht, uit Hem geboren
die zelf de bron van liefde is;
Hij heeft zijn kind aan ons verloren,
Pasen schrijft zijn geschiedenis.
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen;
weg boze dromen – wees gerust!
Boven mij gaat de hemel open:
Gods liefde die ons wakker kust.

We gaan staan

ZEGEN

Allen antwoorden: **Amen**

MUZIEK

COLLECTE:

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of middels deze link:

<https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html>

1. Jeugdwerk 1 – Sleutel

De Sleutel werkt in de wijken Kerschoten en Zuid aan verbindingen tussen kinderen, ouders en vrijwilligers uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden. Het initiatief van welzijnswerk Stimenz, de voormalige Open Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Apeldoorn heeft geleid tot een bloeiende gemeenschap in beide wijken. Ondersteunt u met deze collecte de activiteiten voor deze kinderen en volwassenen, voor de kerk naar buiten?

2. Goede Herderkerk.

3. Kerkradio

De vrijwilligers van Kerkradio Apeldoorn zorgen er iedere zondag voor dat er 's morgens en tweemaal in de maand ook 's avonds een kerkdienst van de Protestantse gemeente Apeldoorn wordt uitgezonden. Voor ouderen en mensen in zorgcentra wordt op woensdagavond een speciale op hen gerichte kerkdienst uitgezonden. Daarnaast zijn ook alle online kerkdiensten te beluisteren via kerkradioapeldoorn.nl . Sinds de start van de coronamaatregelen is door de enthousiaste groep vrijwilligers hard gewerkt om extra diensten te verlenen. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt. Terwijl er ook geld nodig is voor de gebruikelijke kosten zoals onderhoud apparatuur en de zendvergunning. U kunt uw waardering voor Kerkradio laten blijken door uw bijdrage in de collecte.

BLOEMENGROET:

Naar dhr. en mevr. Bennekum en naar mevr. Wierda-Busink.