



Zondag Trinitatis, 30 mei 2021
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN
Voorganger: Dorine Keizer
Ouderling: Lenke Bogerd
Diaken: Jeanette Oosting
Lector: Ger Boon
Organist: Dirk Boer
Geluid en beeld: Bert Gerritsen en John van den Berg

MUZIEK

De ambtsdragers komen binnen

DE DIENST BEGINT

WOORD VAN WELKOM

MOMENT VAN STILTE

INTOCHTSLIED 210: 1, 2 en 3

¹God van hemel, zee en aarde
Vader, Zoon en heil'ge Geest,
die ons deze nacht bewaarde,
onze wachter zijt geweest,
houd ons onder uw gezag,
ook in deze nieuwe dag.

²Neem mijn dank aan, deze morgen,
dat Gij alle dagen weer
al mijn angsten, al mijn zorgen
met mij delen wilt, o Heer.
Nooit ben ik geheel alleen:
Gij zijt altijd om mij heen.

³Laat mij als een trouwe dienaar
door uw grote wijngaard gaan,
waar de liefde wordt beleden
en de waarheid wordt gedaan,
waar het recht bloeit als een roos
van uw liefde, eindeloos.

We gaan staan

BEGINWOORDEN

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a: **die hemel en aarde gemaakt heeft**
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a: **en die nooit laat varen het werk dat zijn hand
aan heel de schepping begon!**

v: Genade zij u en vrede,
van God onze Vader,
van Jezus Christus, de Zoon,
door de heilige Geest.
a: **Amen.**

DREMPELGEBED

v: Onderricht ons, God, in uw woorden,
schenk ons leven op uw wegen.
a: **Laat uw woorden in ons branden
als vuur voor hart en handen.**

v: Dat uw goedheid ons mag vinden;
dat uw heil onze toekomst wordt
en uw woord ons weerwoord is
waar het leven wordt weersproken.
a: **Laat uw woorden in ons branden
als vuur voor hart en handen.**
v: Blijf gedenken wie wij zijn.
U, onze hoop, waar de nacht nog duurt;
U, onze troost waar wij verdwaald zijn.
Met uw woord schenkt U het leven.
a: **Laat uw woorden in ons branden
als vuur voor hart en handen.**

We gaan zitten

ZINGEN: Psalm van de zondag psalm 8: 1, 4 + 5

¹Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgescreven-
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

⁴Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,
Gij doet hem heersen over zee en land,
ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand.

⁵Al wat er land of water heeft tot woning,
het moet de mens erkennen als zijn koning;
vogels en wild en al 't geduldig vee
en wat er wemelt in de wijde zee.

GEBED OM ONTFERMING

GLORIALIED 305

¹Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

²Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

³Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,

vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

DE DIENST VAN HET WOORD

GEBED VAN DE ZONDAG

1^e LEZING: 1 Korintiërs 2: 6-16

Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, die ten onder zullen gaan. Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid, een wijsheid waarover God vóór alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn luister. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd. Maar het is zoals geschreven staat: 'Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.' God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Er staat immers geschreven: 'Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?' Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.

ZINGEN: Lied 313: 1 en 2

¹Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

²God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and're stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen

het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

2^e LEZING: Johannes 3: 1-16

Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. 'Rabbi,' zei hij, 'wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekens doen die u verricht.' Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.' 'Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?' vroeg Nikodemus. 'Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?' Jezus antwoordde: 'Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.' 'Maar hoe kan dat?' vroeg Nikodemus. 'Begrijpt u dit niet,' zei Jezus, 'terwijl u een leraar van Israël bent? Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?

De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

ZINGEN: Lied 346: 1 t/m 6

¹Roept God een mens tot leven,
wie weet waarom en hoe,
hij moet zichzelf prijsgeven,
hij leeft ten dode toe.
²Gods woord roept door de tijden
zijn volk en grijpt het aan.
Hij doet het uitgeleide
het moet de zee ingaan.

³Geroepen en verzameld
uit dood en slavernij,
gedoopt in woord en water:
dat volk van God zijn wij.

⁴Wij werden nieuw geboren
toen de mens Jezus kwam,
die als een slaaf de zonde

der wereld op zich nam.

⁵Met Hem in geest en water
tot zoon van God gewijd,
zijn wij met Hem begraven,
verrezen voor altijd.

⁶Gestorven voor de zonde,
in Jezus' bloed vereend
en met elkaar verbonden,
levend voor God alleen.

OVERDENKING

MUSICA PRO DEO

ZINGEN: Lied 686

¹De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

²Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

³De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)
zo bidden wij samen:

A: Adem van God, vernieuw ons bestaan.

MEDEDELINGEN

SLOT LIED 834

(zo mogelijk staande)

¹Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

²Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

³Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

We gaan staan

ZEGEN

Allen antwoorden: **Amen**

MUZIEK

*We gaan nog even zitten. Op aanwijzing verlaten
we de kerk*

COLLECTE:

*U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of
middels deze link:*

<https://site.skqcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html>

of bij het verlaten van de kerkzaal in de schalen.

1. **Diaconie - CNAP** (Chr. Noodfonds Apeldoorn)
Aan het aantal aanvragen voor hulp dat het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn krijgt, is duidelijk dat de bekendheid van het fonds nog steeds groeit. Mensen voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, ontvangen financiële ondersteuning. Met deze collecte steunt u mensen die in nood verkeren, ook mensen die geen lid zijn van de kerken.

2. **Goede Herderkerk.**

3. **Wijkkas.**

BLOEMENGROET:

Naar mevr. Bardelmeijer-Kranenburg