



ORDE VAN DIENST GOEDE HERDERKERK APeldoorn ZONDAG 20 JUNI 2021

Thema: ' *de wonderen zijn de wereld nog niet uit.!*'

Voorganger/gastpredikant: Egbert Fokkema

Ouderling van dienst: Kees Wenniger

Diaken: Siny Dijkens

Kerkrentmeester: Arda v. Dulmen

Organist: Bert Noordegraaf

Lector: Chris Dijkens

Zanggroepje o.l.v. Wilma Spijker

Beamerteam: Steven Hoogervorst en Annetta Doornbosch

Koster: Mels Huisman

Speciale gast: Zahra Bahar ; ook zijn de overige gezinsleden Golshan : vader Bahram, moeder Fatemah Shohreh en broer Mohammad Reza bij ons in de dienst.

Welkom aan gemeenteleden en allen die mee kijken of luisteren

We zijn even stil

Intochtslied: 276 vs 1 en 3

Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte open staat. Muren van huid, ramen als ogen, speurend naar hoop en dageraad. Huis dat een levend lichaam wordt als wij er binnen gaan om recht voor God te staan.

Tafel van Één, brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn. Wonder van God, mensen in vrede, oud en vergeten nieuw geheim. Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is, dood en verrijzenis.

Onze Hulp en Groet

Toelichting thema (vg)

Gebed om ontferming en genade:

a) zingen : Ps. 139 vs 1: *Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mij zelf ooit ken, kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen, 't ligt alles open voor uw ogen....*

b) voorganger

Hartversterker (vg) verhaal Bahar plus foto's ,



Glorialied : Gotz 125, melodie Ps. 118

Om licht te zien zijn wij gekomen, een krans van mensen wereldwijd die waakzaam van de vrede dromen en werken aan gerechtigheid. Ontsteek een vuur opdat wij horen het lied dat zingt in alleman tot nieuwe mensen zijn geboren: vrienden met vrede hand in hand.

Om licht te zijn voor alle landen, een gloed die warmte geeft en hoop, een bron van brood in alle handen: de hemel houden wij ten doop. Kom aan het licht, kom weer tot wereld, neem wanhoop weg en duisternis, laat zonder last van leugens leven het mensenkind dat toekomst is.

Gebed



1e lezing: Marcus 6 vs 33-44 (eventueel voor de kinderen: Jezus loopt over het water, in zand door Harm van Schaik (sandy Tales)



Zingen: Lied 973

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, en op te vangen wie zijn thuis verloor, halleluja,

om voor elkaar te zijn uw hand en voet, te helpen wie geen helper had ontmoet: wie dorst of hongert, wordt getroost, gevoed, halleluja,

om voor elkaar te zijn uw hart en mond, om op te komen voor wie is verstomd, voor wie gevangen zit of is gewond, halleluja,

roept U ons Christus, uw gezicht te zijn, gerechtigheid en vrede, brood en wijn, uw liefde, hoop, geloof – uw zonneshijn. Halleluja!

2^e Lezing: Marcus 6 vs 45-52



Zingen: Lied 933 op melodie Psalm 134:

Gij ziet ons vechten met de macht van dood en chaos, angst en nacht. Gij komt ons reddend tegemoet en treedt de golven met uw voet.

Maar wij herkennen niet uw gaan en zien U voor een spookbeeld aan, want mateloos zijn wij verblind in ons gevecht met storm en wind.

Heer, dwing de stormwind weg te gaan en raakt ons met uw Geestkracht aan, opdat wij over 't boze tij het land zien aan de overzij.

Overdenking

Zingen: 418 vs 2

Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, horen, helpen, helen, – vruchtbaar in de Heer.

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Mededelingen

Slotlied uit Zingenderwijs, melodie Lied 868:

Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede. Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden. En, valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar. Liefde verlicht dan je schreden.

Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen. Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen. Geen hongersnood: wij delen samen ons brood. Er zal genoeg zijn voor velen.

Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen. Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen. Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen liefde en warmte uitstralen.



Zegen

De organist speelt de melodie van lied 871: Jezus zal heersen waar de zon...

Filmpje : Zandtekenaar Harm van Schaik: Jezus loopt over het water..?

Collectes

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of via onderstaande link:

<https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html>

of bij het verlaten van de kerkzaal in de schalen.

1. Diaconie / Kerk in Actie / Noodhulp (Griekenland)

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.

2. Goede Herderkerk

3. Wijkkas

BLOEMENGROET:

De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar de heer Hooghordel.

BERICHT VAN AMNESTY INTERNATIONAL

Een pen, papier,
jouw hand, jouw hart,
om hen niet te vergeten;
de vrouw, de man, het volk dat vecht
voor vrijheid van geweten.

jouw schrijven zal een teken zijn,
een kaart in prikkeldraad
dat Hoop op vrijheid, vrede, ooit,
in hen en jou bestaat.

Kees Posthumus.

Deze maand schrijven we voor onze broeders en zusters uit Egypte, Algerije en Sri Lanka. Ik leg de voorbeeldbrieven in de hal, voor diegenen die ze mee wil nemen, maar onze vaste schrijvers krijgen ze nog in de bus of op de mail!! vriendelijke groeten, Ineke stutvoet.