



JACHTLAANKERK

Zomerdienst 2
18 juli 2021



GOEDE HERDERKERK

Voorganger : ds. Annelies Jans
Organist : Chris Stellaard

Te volgen via:

YouTube: <https://youtu.be/YxVsqUGbpuM>

Kerkomroep: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11097>

Orde van dienst

MUZIEK

WELKOM door de ouderling van dienst

STIL GEBED

We gaan staan

LIED: 91, 1

1 Heil hem wien God een plaats be - reidt
in zijn ver - he - ven wo - ning:
hij o - ver-nacht in vei - lig - heid
bij een al-mach-tig ko - ning.
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn ves - te,
op U ver-trouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij al - tijd het bes - te.

BEGINWOORDEN

v: Sinds het begin is God Schepper
van hemel en aarde.

a: **Zijn liefde duurt in eeuwigheid.**

v: De Ene is met jullie allen!

a: **Gods vrede is met jou.**

(vervolg) LIED: 91, 7

7. Omdat hij Mij zijn hart toewendt,
spreekt God, zal Ik hem leiden;
omdat hij Mij bij name kent,
hem dekken en bevrijden.
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik,
is hij in angst en vreze,
dan kom Ik nog dat ogenblik
om hem nabij te wezen.

We gaan zitten

GEBED, uitlopend in JLB 103 'Dan nog'

Dan nog, dan nog
klamp ik mij, klamp ik mij vast aan jou
of je wilt of niet,
op on - ge - na - de of ge - na - de.
Ik zal red mij, red mij roe - pen
of zo - iets als heb mij lief.

MOMENT VOOR JONG EN OUDER

Link naar het materiaal voor de kinderen:

<https://drive.google.com/drive/folders/1x0R9j1dSmUdDghcX054RIWzTeorGjdIA?usp=sharing>

LIED: 830

Melodie a: couplet 1, 2 en 3



1 Leven is wacht-en da-gen en nach-ten
den-ken en dro-men of het zal ko-men...
dat gro-te ge-luk.

2. Leven is vragen, wachten verdragen, zwoegen en zwijgen, antwoorden krijgen, waarom je niet vroeg.
3. Leven is lijden, niet te vermijden, onmacht verduren, eindeloos turen, naar komend licht.

Melodie b: couplet 4 en 5



4 Leven is dwa-len ou-de ver-ha-len
speu-ren en zoe-ken stof-fi-ge boe-ken...
de spo-ren van God.

5. Leven is kijken, elkaar verrijken, opnieuw beginnen, leren beminnen, spontaan als een kind.

Melodie a+b: couplet 6

6. Leven is opstaan, elkaar tegemoet gaan 't hart om te geven, en kwaad te vergeven. Het leven is goed.

WE OPENEN DE SCHRIFT EN LEZEN: Johannes 5: 36b-47

Wat ik doe getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden. De Vader die mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over mij afgelegd. Maar u hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gestalte nooit gezien, en u hebt zijn woord niet blijvend in u opgenomen, want aan degene die hij gezonden heeft, schenkt u geen geloof. U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Niet dat de mensen mij moeten eren, maar ik ken u: u hebt geen liefde voor God in u. Ik ben gekomen namens mijn Vader, maar u accepteert mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf komt, wel zou accepteren. Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven. U moet niet denken dat ik u bij

de Vader zal aanklagen; Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan. Als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven, hij heeft immers over mij geschreven. Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan geloven wat ik zeg?'

LIED: 324



1 Wat vro-lijk o-ver U ge-schre-ven staat:
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,
de ziel die vonkt of als een brand uit-slaat,
de a-dem-bron die ons te drin-ken geeft.

2. Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 'redden wat verloren is', dat woord, dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond
3. Dat hoge woord, geschreven wit op zwart, trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

TWEEDE LEZING:

'Veel te laat heb ik jou lief gekregen'

*Woorden van Aurelius Augustinus,
vertaald door Huub Oosterhuis*

Veel te laat heb ik jou lief gekregen
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw
veel te laat heb ik jou lief gekregen.

Binnen in mij was je, ik was buiten
en ik zocht jou als een ziende blinde
buiten mij, en uitgestort als water
liep ik van jou weg en liep verloren
tussen zoveel schoonheid die niet jij was.

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,
door mijn doofheid ben jij heen gebroken.
Oogverblindend ben jij opgedaagd
om mijn blindheid op de vlucht te jagen.
Geuren deed jij en ik haalde adem,
nog snak ik naar adem en naar jou.

Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik,
honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte,
heb jij doen ontbranden. En nu brand ik
lichterlaaie naar jou toe, om vrede.

OVERDENKING

LIED: 'Tussen de tijd'

Zangen van Zoeken en Zien, 206

t.: Jannet Delver, m.: Tom Löwenthal

1. Tussen de tijd in woorden en gebroken zinnen klinkt zacht in mij aanhoudend door mijn botten heen tot in het diepste ruggenmerg en daar nog boven, een zin van ragfijn draad omspoeld – ik zal er zijn.

2. Op zilte toon is deze naam vanuit mijn binnen verwarmd, omhuld, gekoesterd en door mij bevraagd, dan weer ontkend, als was het allemaal gelogen, aan het geweten weer ontsnapt – los, vogelvrij.

3. Dan zie ik jou in flarden en in volle zinnen diep koningsblauw daar in de verte bij de einder lopend op blote voeten en door water, zo zoek ik mij een weg naar jou – ik zal er zijn.

GEBEDEN,

afgewisseld met **JLB 34: Kom luister naar mij**

Kom lui-ster naar mij, lui-ster naar mij,
als ik bid, ant - woord mij. Kom
lui - ster naar mij, lui - ster naar mij.
Kom en lui - ster naar mij

LIED: 908, 1, 2 en 7

1 Ik heb U lief, o mijn be-min-de,
die al mijn vreugd en sterk-te zijn.
Ik heb U lief, o wel-ge-zin-de,
wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief, o schoon-ste licht,
glans van Gods aan-ge-zicht.

2. Ach, dat ik U zo laat herkende,
Gij die de schoonheid zelve zijt,
dat ik niet eer mij tot U wendde,
mijn zielenrust, mijn zaligheid!
Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat,
zo laat heb liefgehad.

7. Ik heb U lief, o wonderschone,
ik heb U lief, Gij zijt mijn God.
ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen;
ik heb U lief, ook in de nood.
ik heb U lief, o schoonste licht,
gezegend Aangezicht!

ZEGEN, Allen: Amen

MUZIEK

COLLECTE BIJ DE UITGANG

Collecte bestemmingen

1. De eerste bestemming is voor de Diaconie

De slogan van Kerk in Actie is 'Geloven in delen'. Ook wij mogen delen van wat ons gegeven is. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor het binnenlands diaconaal werk van Kerk in Actie. Met onze bijdragen worden tal van diaconale projecten in Nederland op het gebied van armoedebestrijding, vluchtelingenwerk en ouderen en jongeren in knelsituaties ondersteund

2. De tweede bestemming is voor de Jachtlaankerk/ Kapel Hoog Soeren (o.a. Pastoraat en Onderhoud gebouwen)

3. De derde bestemming is voor de Wijkkas

en is bestemd voor de Bloemengroet. Dit is een onderdeel van ons wijkwerk waaraan veel waarde wordt gehecht. Iedere zondag worden er na de afloop van de diensten in Hoog Soeren en in de Jachtlaankerk een aantal bossen bloemen gebracht naar gemeenteleden die geconfronteerd worden met verdriet, teleurstelling, ziekte of juist vreugde. De bloemengroet is een teken van meeleven dat vaak leidt tot een onverwacht gesprek of ontmoeting.

Op welke wijze kunt u uw bijdrage overmaken:

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer: **NL86 INGB 0008 2492 92** t.n.v. **Collecten JLK & KHS te Apeldoorn**, o.v.v. "**Collecten Jachtlaankerk 18 juli 2021**". De vermelding van de collecte-datum is belangrijk om de collecten aan de juiste doelen te doen toekomen.

Wanneer u de zondagsbrief op papier heeft en u beschikt over een smartphone scan dan de onderstaande QR-code (niet met de scanner van uw bank-app). U wordt automatisch geleid naar een beschermde website waar u zelf het bedrag kunt invullen. De bankgegevens en de vermelding van de datum zijn voor u ingevuld.



Wanneer u de zondagsbrief digitaal leest op uw smartphone of PC/Laptop dan kunt u kiezen om de collecte-link te gebruiken door te klikken op: [Collecten](#). Ook dan zijn de bankgegevens en de vermelding van de datum voor u ingevuld en is het bedrag aanpasbaar.

Bloemen

De bloemen van vandaag gaan, als groet van de beide gemeenten, naar:

- ☼ mw. Boersma, Schuttersweg 26 (JLK)
- ☼ dhr en mw. Reijmerink, Burg. Des Tombeplein 119 (JLK)
- ☼ Mw. Burgers-Rozendal, P. Potterlaan 57 (GHK)
- ☼ Dhr. Pavlani Jafi, Sprengenklaan 288 (GHK)



Pastoraal Contactpunt

Jachtlaankerk & Kapel HS

Wilt u graag eens praten over wat u bezighoudt? Vindt u het fijn om af en toe contact met iemand te hebben? Of weet u iemand anders die daarbij gebaat zou zijn? Neem dan gerust contact op met het Pastoraal Contactpunt van de Jachtlaankerk: 055-2002041, pastoraat@jachtlaankerk.nl, of de Goede Herderkerk:



Pastoraal Meldpunt
Goede Herderkerk - Apeldoorn
Tel. 06-12800440
pastoraalmeldpunt@goedeherderkerk.info



Kerkdienst zondag 25 juli 2021

Goede Herderkerk: ds. Gerrit Ruitkamp

Kopij volgende zondagsbrief (voor 1 aug.)

zondagsbrief@jachtlaankerk.nl

Annemiek Stoop, tel. 5223943