

Zomerdienst 5  
8 augustus 2021



## GOEDE HERDERKERK

## JACHTLAANKERK

Voorganger: ds. Annelies Jans

Ouderling: Jan van Hell

Diaken: Ashkan Galehdari

Muziek: Reinder Torenbeek, en zanggroep o.l.v. Irma Koch

MUZIEK

WELKOM

STILTE

LIED: **612**

1. Wij komen als geroepen  
en aan het licht gebracht.  
Het leven te begroeten  
heeft God ons toegedacht.  
Wij komen als geroepen,  
getekend met een naam,  
van ongeweten toekomst  
de mede-erfgenaam.

2. Geroepen om te leven,  
gehouden aan zijn woord  
van uitgesproken vrede,  
van liefde ongehoord.  
Herboren, uitgetogen  
uit de toevalligheid,  
bestemd voor de genade,  
het donker al voorbij.

3. Getekend voor ons leven  
als kinderen van het licht,  
gezaaid op hoop van zegen,  
de dag als vergezicht.  
God, breng ons zelf op adem  
en treed in ons bestaan.  
Bezegel onze vreugde  
hier met uw eigen naam!

*We gaan staan*

BEGINWOORDEN: **Psalm 121** – in beurtspraak  
*Vertaling van Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij*

v. Kom jij hoog van de bergen mij helpen  
wat zien mijn ogen?

**a. De schepper van aarde en hemel,  
mijn helper.**

v. dat weet mijn ziel  
dat weet mijn voet die niet wankelt.

**a. Hij zal niet slapen, Israëls behoeder.  
Hij zal mij hoeden, ik ga in zijn schaduw:**

v. geen zonnesteek overdag  
en 's nachts geen tik van de maan.

**a. Hij zal je ziel bewaren, is mij gezegd.**

v. Ik ga mijn weg,  
kom veilig aan.

**a. Mijn helper is de Naam  
de schepper van hemel en aarde. /**

v. De Heer zij met je!

**a. Met jou zij de Heer!**

*We gaan zitten*

MOMENT VOOR JONG EN OUDER,  
GEBED,  
En het REFREIN van LIED **785**

En juist dan onverwacht,  
wat je niet had gedacht,  
vind jij je weg terug.  
Zijn hand is een steun in je rug.

LIED: '**Gloria, gloria**' (Taizé)

Gloria, gloria, in excelsis Deo!  
Gloria, gloria, alleluia, alleluia!

BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT:

v. De God die ons liefheeft, *t: Margryt Poortstra*  
ons steeds heeft gedragen,  
wil ons leren lopen, zodat wij zijn weg gaan,

**a. De God die ons liefheeft,  
die geeft ons zijn woord,  
die geeft ons zijn woord  
en wij horen.**

## LEZING: 1 Korintiërs 9: 24-27

<sup>24</sup>Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. <sup>25</sup>Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. <sup>26</sup>Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. <sup>27</sup>Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.

## ACCLAMATIE

v. Woorden van leven, een weg om te gaan.

### a. Jezus, Messias!

## LIED: 835, 1, 3 en 4

1. Jezus, ga ons voor  
deze wereld door,  
en U volgend op uw schreden  
gaan wij moedig met U mede.  
Leid ons aan uw hand  
naar het vaderland.

3. Krimpt ons angstig hart  
onder eigen smart,  
moet het met de ander lijden,  
Jezus, geef ons kracht tot beide.  
Wees Gij zelf het licht  
dat ons troost en richt.

4. In de woestenij,  
Heer, blijf ons nabij  
met uw troost en met uw zegen  
tot aan 't eind van onze wegen.  
Leid ons op uw tijd  
in uw heerlijkheid.

## OVERDENKING



## LIED: 'Om liefde gaan wij een leven'

t: Huub Oosterhuis, m: Tjeerd Oosterhuis

Om liefde gaan wij een leven,  
zeilen wij over de zee,  
vliegen wij langs de hemel,  
om liefde gaan wij een leven  
met licht en met donker mee.  
Vogeltje van de bergen,  
wat zwoeg je dapper voort?  
Om wat ik uit de verte  
van liefde heb gehoord.

Om liefde gaan wij een leven,  
graven diep in de nacht,  
kruipen wij onder de hemel,  
om liefde gaan wij een leven  
om weten en stille kracht.

Mensje, één van de velen,  
waar snelt je voetstap heen?  
Waar is te vinden dat ene,  
daar snellen mijn voeten heen.

Om iemand gaan wij een leven,  
wagen wij dood na dood,  
zwerfen de verste wegen om jou,  
op hoop van zegen,  
mijn liefde, mijn reisgenoot.  
Dalen van zwarte aarde,  
bergen van hemelsblauw,  
om alles ga ik dit leven  
om alles of niets met jou.

## GEBEDEN,

*afgewisseld met:*

v. ... bidden we samen:

### a. Wijs ons nieuwe wegen. Toon ons een vergezicht.

## MEDEDELINGEN

## LIED: 121, 1, 2 en 4

1. Ik sla mijn ogen op en zie  
de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp is van mijn Here, die  
dit alles heeft geschapen.  
Mijn herder zal niet slapen.

2. Uw wankelende voeten zet Hij vast,  
als gij geen uitkomst ziet:  
uw wachter sluimert niet!  
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,  
Hij wil, als steeds voor dezen,  
Israëls wachter wezen.

4. De Heer zal u steeds gadeslaan,  
Hij maakt het kwade goed,  
Hij is het die u hoedt.  
Hij zal uw komen en uw gaan,  
wat u mag wedervaren,  
in eeuwigheid bewaren.

*We gaan staan*

ZEGEN, met aansluitend het 'Zegenlied', 1, 3 en 5  
t: Michaël Steehouder, m: Peter Rippen

1. Leven is van zeven dagen  
lief en leed, verdriet en licht.  
Stappen zetten, wegen wagen,  
goede toekomst in het zicht.  
Mogen wij elkander dragen  
op de weg die voor ons licht.

3. Broeder Zon met al zijn stralen,  
die ons van de nacht bevrijdt,  
moge schijnen op de aarde  
elke plaats en elke tijd  
geve elke mens zijn waarde:  
zonne van gerechtigheid.

5. Mag ik jou opnieuw ontmoeten,  
vriend, vriendin, vergeet mij niet,  
zal ik jou opnieuw begroeten,  
met mijn ogen, met mijn lied.  
Mag ons in zijn hand behoeden  
God die lief is en ons ziet.

v. Mag jou in zijn hand behoeden:  
God die lief is en je ziet!

**a. Amen.**

*We gaan nog even zitten en wachten op verdere  
aanwijzingen.*

MUZIEK

COLLECTE

**1. Diaconie ouderenwerk: bijdragen aan koffieochtenden en bijeenkomsten voor ouderen** – Wie door leeftijd meer aan huis gebonden is, geniet extra van gezelligheid en ontmoeting. Daarom organiseren de wijkdiaconieën regelmatig koffieochtenden en ouderenreisjes. Er zijn dan voldoende vrijwilligers om de deelnemers tijdens zo'n dagje uit te helpen. Het zijn mooie vormen van gemeentezijn waar de onderlinge contacten versterkt kunnen worden.

**2. Kerk**

**3. Wijkkas**

U kunt uw bijdrage geven bij het verlaten van de kerkzaal in de schalen, via de app Appostel, of middels deze link:

<https://site.skgscollect.nl/292/pagina/5627/digita-le-collecte.html>

BLOEMENGROET

De kerkbloemen gaan met een hartelijke groet van onze beide gemeenten naar:

- Mw. N.A. van der Reest (JLK)
- Mw. I. Kuiper (JLK)
- Met een felicitatie naar dhr. en mw. Winkelman (GHK)
- Ter bemoediging naar dhr. en mw. Marchand (GHK)