



JACHTLAANKERK

Zomerdienst 4
1 augustus 2021



GOEDE HERDERKERK

Voorganger : ds. Annelies Jans
Organist : Chris Stellaard

Te volgen via:

YouTube: : <https://www.youtube.com/playlist?list=PL9sv0IExERJqbSojwUpobbFhHWBj6EmS1>

Kerkomroep: : <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11097>

Orde van dienst

MUZIEK

WELKOM door ouderling Rudy Scholten

STILTE

We gaan staan

LIED: 93, 1-3

1 De Heer is ko-ning, Hij re-geert al-tijd,
om-gord met macht, be-kleed met ma-jes-teit.
Hij grond-vest de aar-de, houdt haar vast in stand.
On-wrik-baar staat het bouw-werk van zijn hand.

2. Uw troon staat van de aanvang af gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,
het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

3. Geweldig dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Here die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.

BEGINWOORDEN

v: Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
a: wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
v: Tot sieraad is uw hoge heiligheid
a: en in die glans trotseert uw huis de tijd.

v: De Heer zij met je!

a: Ook met jou zij de Heer!

We gaan zitten

GEBED, gezongen: LIED 274, en gesproken

1 Wij ko-men hier ter e-re van uw naam
rond de ver-ha-len die ge-schre-ven staan,
wij schui-len weg als vo-gels in het riet
zoe-kend naar warm-te, naar een an-der lied.

Gebed

2. Ontferm u God, kyrië eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

Gebed

3. Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

MOMENT VOOR JONG EN OUDER

<https://drive.google.com/drive/folders/1x2YTXeNQISJC0HUTnPTYBZyxr0eDqygX?usp=sharing>

LIED: 934

1. Ik ben voor jou een nieuwe naam.
Ik ben je God en hiervandaan
ga ik als je schaduw met je mee
door de woestijn en door de zee.

2. Ik ben er als het leven lacht.
Ik ben er voor je in de nacht.
Ik ben er in je hoogste lied.
Ik ben er als je 't niet meer ziet.

3. Ik ben de weg waarop je gaat.
Ik ben er zelfs ten einde raad.
Ik ben gegeven als je brood.
Ik ben in leven en in dood
– je vriend.

LEZING: Johannes 6: 16-21

¹⁶Bij het vallen van de avond daalden zijn leerlingen af naar het meer; ¹⁷ze stapten in een boot en zetten koers naar de overkant, naar Kafarnaüm. Het was al donker geworden, en Jezus was nog niet naar hen toe gekomen. ¹⁸Er stak een hevige wind op en het meer werd onstuimig. ¹⁹Toen ze vijftiwintig of dertig stadië geroeid hadden, zagen ze plotseling Jezus over het meer lopen; hij was dicht bij de boot en ze werden bang. ²⁰Maar hij zei: 'Ik ben het, wees niet bang.' ²¹Ze wilden hem aan boord nemen, maar meteen kwam de boot aan land op de plaats waar ze naartoe wilden.

LIED: 'Water met je twee gezichten'

t. Margryt Poortstra, m. Peter Rippen

Water met je twee gezichten,
spiegel met een achterkant,
dood of leven in je diepte,
redding of verloren land.

Donker water van de dood,
water van de watersnood.
Donker water van de dood,
water van de watersnood.

Water met je twee gezichten,
water uit tweestromenland,
zee van rust, natuurgegeven,
water met een overkant.

Jij oase in woestijn,
zult een bron van leven zijn.

OVERDENKING



LIED: 'Heb het leven lief' – Liesbeth List

Leef als een kind,
van de wind en van de liefde
en herken de open blik
in de ogen van een vreemde.
Dans met de maan,
sla je armen om de sterren.
Ga je dromen achterna,
op de maat van de seizoenen.

Heb het leven lief,
als de stormwind gromt
en als de lente komt,
en verberg je niet,
als de regen valt
en als de donder knalt.
Zing het hoogste lied.
Vlieg in vogelvlucht
door de blauwe lucht.
Heb het leven lief
en wees niet bang.

Huil als het moet,
tot je stikt in al je tranen.
Maar ontwapen je verdriet
met dezelfde overgave
als waarmee je huilt.
Je kunt uit je as herrijzen.
Het geluk van het moment
zet een streep door het verleden.
Heb het leven lief...

Heb het leven lief,
met je ogen dicht,
of in het volle licht.
Houd van wie je ziet.
Pak de liefde vast
en verlies haar niet.
Heb het leven lief,
in de grijze nacht
en als de morgen lacht.
Heb het leven lief
en wees niet bang.
Wees maar niet bang.

GEBEDEN, *afgewisseld met:*

v: Eeuwige, hoor ons bidden:
a: **wees ons nabij.**

Onze Vader: **JLB 44**

On-ze Va-der in de he- mel, maak al - les nieuw.
Geef uw naam aan de-ze we- reld, maak al - les nieuw.
Breng uw ko-nink-rijk tot le-ven, maak al - les nieuw.
Wees de he- mel, wees de aar- de, maak al - les nieuw.
Geef het brood in on-ze da- gen, maak al - les nieuw.
En ver-geef ons on - ze schul-den, maak al - les nieuw.
Laat ook ons elkaar ver - ge-ven, maak al - les nieuw.
God ver-los ons van kwa- de, maak al - les nieuw.

MEDEDELINGEN

LIED: **352, 1, 2, 3, 5**

1 Je - zus, mees-ter al - ler din-gen,
woord van God van den begin-ne,
in het lot der ster-ve-lin-gen
brengt Gij te - ke - nen tot stand.

Liedboek C

2. Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donk're nachten
en 't gevaar dat wij niet achten:
richt U op en strek uw hand!

3. Mozes heeft behoud gevonden,
Farao ging diep ten onder,
Gij doet wonder boven wonder,
draag ons naar de overkant.

5. Gij hebt, uit de dood verrezen,
't boos getij terecht gewezen,
en het water zal U vrezan,
't water brengt ons weer aan land.

We gaan staan

ZEGEN, Allen: **Amen**

*We gaan nog even zitten – op aanwijzing verlaten
we de kerkzaal*

MUZIEK

COLLECTE BIJ DE UITGANG

.....

Collectebestemmingen

1. De eerste bestemming voor de Diaconie en wel het CNAP. Armoedebestrijding is allereerst een taak van de gemeentelijke overheid. Daar waar overheids- en andere organisaties op korte termijn geen hulp kunnen bieden, kan het CNAP, het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn, dat wel. Samen met afgevaardigden uit andere kerken biedt het CNAP individuele financiële hulp aan niet-leden van de kerken waarvoor geen andere voorzieningen beschikbaar zijn

2. De tweede bestemming voor de Jachtlaankerk/ Kapel Hoog Soeren, o.a. Pastoraat en onderhoud gebouwen.

3. De derde bestemming is voor de Wijkkas en wel voor Kerkenwerk in onze eigen gemeente, de Jachtlaankerk. In onze wijkgemeente is sprake van een groot aantal activiteiten. Deze staan beschreven op de website. Activiteiten die dankzij een groot aantal vrijwilligers binnen onze gemeente kunnen plaatsvinden. Uiteraard zijn daar ook kosten aan verbonden waar we in deze collecte uw aandacht voor vragen.

Op welke wijze kunt u uw bijdrage overmaken:

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer: **NL86 INGB 0008 2492 92** t.n.v. **Collecten JLK & KHS te Apeldoorn**, o.v.v. **“Collecten Jachtlaankerk 1 augustus 2021”**. De vermelding van de collecte-datum is belangrijk om de collecten aan de juiste doelen te doen toekomen.

Wanneer u de zondagsbrief op papier heeft en u beschikt over een smartphone scan dan de onderstaande QR-code (niet met de scanner van uw bank-app). U wordt automatisch geleid naar een beschermde website waar u zelf het bedrag kunt invullen. De bankgegevens en de vermelding van de datum zijn voor u ingevuld.



Wanneer u de zondagsbrief digitaal leest op uw smartphone of PC/Laptop dan kunt u kiezen om de collecte-link te gebruiken door te klikken op: [Collecten](#). Ook dan zijn de bankgegevens en de vermelding van de datum voor u ingevuld en is het bedrag aanpasbaar.

Bloemen

De bloemen van vandaag gaan, met een warme groet van onze beide gemeenten, naar:

- ☼ Dhr. en mw van Toorn, Hoenderloseweg 67 (JLK)
- ☼ Mw. Kerremans-Goossen, H. Dunantlaan 149 (JLK)
- ☼ Dhr. en mw. Kats, Kon. Lodewijklaan (GHK)
- ☼ Mw. Nijhof, Textielweg (GHK)



Pastoraal Contactpunt

Jachtlaankerk & Kapel HS

Wilt u graag eens praten over wat u bezighoudt? Vindt u het fijn om af en toe contact met iemand te hebben? Of weet u iemand anders die daarbij gebaat zou zijn? Neem dan gerust contact op met het Pastoraal Contactpunt van de Jachtlaankerk: 055-2002041, pastoraat@jachtlaankerk.nl
Of van de Goede Herderkerk:



Pastoraal Meldpunt
Goede Herderkerk - Apeldoorn
Tel. 06-12800440
pastoraalmeldpunt@goedeherderkerk.info



Kerkdienst zondag 8 augustus 2021

Goede Herderkerk: ds. Annelies Jans

Kopij volgende zondagsbrief (voor 15 aug.)

zondagsbrief@jachtlaankerk.nl

Marja Wijnholds, 06-53649330