

GOEDE HERDERKERK

Zomerdienst



JACHTLAANKERK

Zondag: 25-07-2021
Voorganger: ds. Gerrit Ruiterkamp
Ouderling: Jan Korevaar
Diaken: Truus Janssen
Kerkrentmeester: Pleun de Heer
Organist: Leen Jacobs

MUZIEK

WELKOM

AANVANGSLIED: 276 'Zomaar een dak'

Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat,
muren van huid, ramen als ogen,
speuren naar hoop en dageraad,
huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnen gaan,
om recht voor God te staan.

Woorden van ver vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid,
namen voor Hem, dromen, signalen,
diep uit de wereld aangewaaid,
monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort,
Gods vrij en lichtend woord.

Tafel van Een brood om te weten,
dat wij elkaar gegeven zijn,
wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim,
breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood even verrijzenis.

STILTE

We gaan staan

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
a. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid
**a. en die nooit laat varen wat zijn hand aan heel
de schepping begon.**

v. De Heer zij met u.
a. Met u zij de Heer.

We gaan zitten

GEBED

GLORIALIED: 326;1,2,3. 'Van ver, van oudsher'

1 Van ver, van oudsher aangereikt,
een woord dat toch niet van ons wijkt,
nabij en nieuw ons aangedaan,
weer vlees geworden, opgestaan!

2 Dit woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit woord, dat God van oudsher sprak.

3 Dit woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet.

MOMENT VOOR JONG EN OUDER

LEZING: Johannes 6:1-15

¹ Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias genoemd). ² Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekene hij bij zieken deed. ³ Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. ⁴ Het was kort voor het Joodse pesachfeest.

⁵ Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: 'Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?' ⁶ Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. ⁷ Filippus antwoordde: 'Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.' ⁸ Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei:



⁹Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?’

¹⁰Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. ¹¹Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. ¹²Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ ¹³Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten. ¹⁴Toen de mensen het wonder teken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’ ¹⁵Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen.

LIED: 392:1,2,3. ‘Wie kent de eenvoud’

1. Wie kent de eenvoud van het breken,
de stille omgang van het brood?
Wie hoort de wijn van liefde spreken,
een liefde sterker dan de dood?
2. Er is een kind bereid te delen,
het komt met brood, het komt met vis,
het geeft zijn voedsel aan de velen,
een weldaad in de wildernis.
3. Er staat tot ons geluk geschreven
dat God zeer overvloedig is,
wij zijn geschapen om te geven,
zo tonen wij zijn beeltenis.

OVERDENKING

LIED: 383:1,2,4. ‘Zeven was voldoende’

Zeven was voldoende
vijf en twee
zeven was voldoende
voor vijfduizend
op de heuvels langs de zee.

Zeven is voldoende,
toen en nu,
zeven is voldoende
alle dagen
van ons leven, dank zij U.

Voed ons met uw leven,
vis en brood,
alle zeven dagen,
Gij verzadigt
allen met uw offerdood.

MOMENT VAN GEDENKEN

- v. Niemand leeft voor zichzelf
- a. Niemand sterft voor zichzelf**
- v. Wij leven en sterven voor God onze Heer.
- a. Aan Hem behoren wij toe.**

Zanggroep: 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)
(*Na elke bede zingen wij 368g:*)
Adem van God, vernieuw ons bestaan!

MEDEDELINGEN

SLOTLIED: 423 ‘Nu wij uiteengaan’
Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met Uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met Uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Voor alle mensen op onze weg:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

We gaan staan

ZEGEN (gezongen): JLB 76

v. De Levende zegene en behoede u!
De Levende doe zijn aangezicht
over u lichten,
en zij u genadig!

a. Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig (en geef ons

vrede)

We gaan zitten. Op aanwijzing verlaten we de kerk.

MUZIEK

COLLECTE:

1^e collecte

Diaconie: Diaconaal Wereld wijd 1

Samen collecteren omdat we geloven in delen.
Samen zijn we kerk in actie. Met deze woorden roept
de Protestantse Kerk in Nederland ons op te geven
voor de projecten van Kerk in Actie. De Diaconie van
de Protestantse Gemeente in Apeldoorn steunt via
Kerk in Actie projecten verspreid over de hele wereld.
Zo worden honderden lokale hulporganisaties en
kerken geholpen in hun streven om mensen hoop en
perspectief op een beter leven te bieden.

2^e collecte

Kerk

3^e collecte

Wijkkas

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of
middels deze link: [https://site.skgscollect.nl/292/
pagina/5627/digitale-collecte.html](https://site.skgscollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html)

of bij het verlaten van de kerkzaal in de schalen.

BLOEMENGROET:

De kerkbloemen gaan met een hartelijke groet
vanuit de Goede Herderkerk:

met een felicitatie naar Dhr. Bardelmeijer
vanwege zijn 90^e verjaardag;

en

ter bemoediging naar mw. van Brummen

en vanuit de Jachtlaankerk naar:

dhr. en mw. E. Slot

en

dhr. en mw. T. van Olst