



Zomerdienst 22 augustus 2021



GOEDE HERDERKERK

Voorganger: ds. Michiel de Leeuw
Ouderling: Lenke Bogerd
Diaken: Siny Dijkens
Lector: Chris Dijkens
Kerkrentmeester: Laurita Oosterhoff

JACHTLAANKERK

Organist: Leen Jacobs
Koster: Henk Scholten
Beeld: John v.d. Berg
Geluid: Bert Gerritsen

MUZIEK

WELKOM door de ouderling van dienst

AANVANGSLIED: 215 : 1, 2, 4, 7 "Ontwaak, o mens"

1. Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer 't leven vindt, verstand en kracht.

2. Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wond'ren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door 's Geestes doop.

4. Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

7. Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
En dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.

STILTE

We gaan staan

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
a. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid
**a. en die nooit laat varen wat zijn hand aan heel
de schepping begon.**

v. De Heer zij met u.
a. Met u zij de Heer.

We gaan zitten

GEBED (met accenten van drempel- en kyriëgebed,
en gebed van de zondag)

v. Zoals het licht ons elke morgen nieuw verschijnt
ons wekt en koestert met zijn stralen,-
a. wek Gij God zo ook mij!

v. Zoals de zon geen dag ons in het donker laat,-
a. laat mij uw trouw ook nu weer dagen!

v. Schep doorgang aan wat zorgen baart,
wat angst aanjaagt
a. en zet mij recht weer op mijn voeten:

v. Niet moedeloos, niet hopeloos verlamd,
maar opgericht, met opgeheven hoofd
a. tot U, mijn Zon, mijn dag, mijn licht! Amen.

GLORIALIED: LB 139: 1, 2, 8 "Heer, die mij ziet..."

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewegen,
't ligt alles open voor uw ogen.

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

8. Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

MOMENT VOOR JONG EN OUDER

<https://drive.google.com/drive/folders/1ew8SZjvI3sXBkrgB-FjDLy6FB1eqo5CZ>

LEZING: Johannes 6 : 41 – 59

⁴¹De Joden begonnen te protesteren omdat hij zei dat hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald. ⁴²Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en moeder zijn? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald? ⁴³Jezus zei: 'Ik hoor u

bezwaren maken. ⁴⁴Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. ⁴⁵Het staat geschreven in de Profeten: "Zij zullen allemaal door God onderricht worden." Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij. ⁴⁶Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft – alleen hij die van God komt, heeft hem gezien. ⁴⁷Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft, heeft eeuwig leven. ⁴⁸Ik ben het brood dat leven geeft. ⁴⁹Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. ⁵⁰Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet. ⁵¹Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.' ⁵²Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren: 'Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven!' ⁵³Daarop zei Jezus: 'Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. ⁵⁴Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. ⁵⁵Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. ⁵⁶Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. ⁵⁷De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij. ⁵⁸Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven.' ⁵⁹Dit alles zei hij in de synagoge van Kafarnaüm toen hij daar onderricht gaf.

LIED: LB 389 "Het brood dat ons voor ogen staat"

1. Het brood dat ons voor ogen staat
en zich geduldig breken laat,
is uw gedaante, lieve Heer,
Gij daalt als manna in ons neer.
2. De beker die de ronde doet,
het is de omloop van uw bloed,
het spreekt van een geheimenis,
uw hartslag die ons leven is.
3. Uw bloed, het raakt de lippen aan,
de deurposten van ons bestaan,
de dood gaat aan ons hart voorbij,
o Lam van God, U loven wij.
4. Gij die een broodhuis voor ons zijt,
een wijngaard die het hart verblijdt,
Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,
Gijzelf zijt onze overvloed.

OVERDENKING

MUZIEK

LIED: LB 426 : 1x Engels, 1x Nederlands
"God to enfold you / God zal je hoeden"

EN God to enfold you, Christ to uphold you,

NL *God zal je hoeden, Christus je voeden,*

Spirit to keep you in heaven's sight;

Geest van hierboven geeft zin en zicht.

so may God grace you, heal and embrace you,

God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,

lead you through darkness into the light.

vriend in het duister en gids naar het licht.

GEBEDEN

Voorbeden, afgewisseld met gebedsacclamatie:

**"Brood van leven, wijn van vreugde,
leer ons loven, geef ons vrede."** (LB 399)

3x gesproken door allen, tenslotte 1x gezongen

Stil gebed - Onze Vader

MEDEDELINGEN door de dienstdoende diaken

SLOTLIED: LB 415 "Zegen ons, Algoede"

1. Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
2. Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.
3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

We gaan staan

ZEGEN, allen: Amen, amen, amen

We gaan zitten. Op aanwijzing verlaten we de kerk.

MUZIEK

COLLECTE:

1. **Diaconie** - Draag bij aan een beter leven.
De vele vrijwilligers van het Inloophuis aan de
Deventerstraat zetten zich in voor mensen die op
zoek zijn naar aandacht en gezelligheid. Ze
zorgen voor een kopje koffie of een maaltijd en ze
bieden praktische hulp. Niet alleen voor werving
van nieuwe vrijwilligers, maar ook voor
ondersteuning van de beroepskracht is geld
nodig. De kerken van Apeldoorn dragen met deze

collecte bij aan een beter leven van de kwetsbare bezoekers van het Inloophuis.

2. Kerk

3. **Algemeen Christelijke Doelen** – De Algemene Kerkenraad wil de opbrengst van deze collecte bestemmen voor Hospice Apeldoorn. Het hospice biedt mensen een zorgzaam begeleid levenseinde in de laatste levensfase, wanneer dit thuis niet meer mogelijk is. Met name bij dreigende of bestaande overbelasting van de mantelzorg, of bij het ontbreken van mantelzorg. De zorg wordt geleverd door speciaal opgeleide vrijwilligers, onder leiding van professionele coördinatoren. Zij proberen een sfeer van rust, veiligheid, ruimte en persoonlijke aandacht te creëren voor de gast en zijn/haar naasten. Met uw bijdrage steunt u de

inzet van de vele vrijwilligers bij dit belangrijke werk.

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of middels deze link:

[https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digita le-collecte.html](https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digita%20le-collecte.html)

of bij het verlaten van de kerkzaal in de schalen.

BLOEMENGROET: De kerkbloemen gaan met een hartelijke groet van onze gemeenten naar mevr. Dorrepaal, dhr. en mevr. Wieland, mevr. Jansen-Post en dhr. en mevr. Smit.