



Zondag 3 oktober 2021 – Viering van Schrift en Tafel
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN
Voorganger: ds. Annelies Jans
Ouderling: Lenke Bogerd
Diakenen: Fenny Meijer-van Klompenburg en Truus Janssen
Musici: Reinder Torenbeek en zanggroep

*We vieren in deze dienst de Maaltijd van de Heer.
Je bent, in de kerk én thuis, van harte welkom om
mee te vieren!*

*Als je de dienst thuis meebeleeft, zet dan een
glaasje wijn/vruchtensap, en een stukje brood klaar.*



.....

DE DIENST BEGINT

WELKOM

STILTE

We gaan staan

LIED: 216 *gezongen (koor), gesproken (allen)*

¹Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

**a. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.**

³Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

BEGINWOORDEN

v. Onze hulp is in de Naam van de Ene
a. die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid
**a. en die nooit laat varen het werk dat zijn
hand aan heel de schepping begon!**

We gaan zitten

MOMENT VOOR JONG EN OUDER

LIED: 'De aarde is vervuild'

m. lied 650: 'De aarde is vervuld', t. André Troost

De aarde is vervuild,
veroordeeld tot de dood,
de schepping schreeuwt, zij huilt,
zij kreunt in barensnood.

De aarde is vervuild
tot in de verste hoek.
De zegen wordt geruild,
verkwanseld voor een vloek.

O aarde hoe vervuild
door gif en gas en teer,
God die zich nog verschuilt
bewerkt een ommekeer:

GEBED



v. ...
Zoals de aarde zich keert
van nacht naar dag,
van dag naar nacht:

a. keer ons om.

v. Van onze onverschilligheid:
a. keer ons om.

v. Van onze dwaasheid:
a. keer ons om.

v. Naar gerechtigheid:
a. keer ons om.

v. Naar liefde:
a. keer ons om.

v. Zoals de aarde zich keert
van nacht naar dag,
van dag naar nacht:
a. keer ons om. Amen.

LIED: 146c, 1 en 4

¹Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

⁴Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de enige God die zijn macht openbaarde,
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houdt ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!

DE DIENST VAN HET WOORD

GEBED

t. lied 330

v. Woord dat ruimte schept,
a. toekomst, wijd licht land,
v. waar gerechtigheid als rivieren stroomt,
a. waar een wijnstok bloeit tegen klippen op –
v. even is het waar en dan is het weg.
**a. Toon mij niet vergeefs wat mijn ziel verlangt,
geef dat ik volhard in uw vergezicht. Amen.**

LEZING: Psalm 104

hertaald door Huub Oosterhuis

Jij die hoog woont!
Dus ik moet klimmen,
of leren omhoog te vallen, naar je toe
die ik wel God durf noemen:
zo wijd je hemel blauw in de morgen
zo goudomrand je sneeuw witte wolken.

Jij die hoog op de zon woont
die van roodgevlamd vuur is,
dus moet ik leren niet te smelten.

Die ook boven de zeeën zweeft
als adem - dus ik moet durven
mee te ademzingen in jou.

Licht. Op sandalen licht ben je gekomen,
vreemdeling van de bergen.
Die over wolken schaatst en hoog
als wervelwinden springt,
wandelt naast me in de avondkoelte.

* Over onze moeder aarde heb ik nagedacht
en boeken gelezen: dat zij bijna vijf miljard
jaar geleden geboren zouden zijn,
dat zij zich verrijnd heeft
tot wouden en tuinen, watervallen en fonteinen
- zou ik ooit een wilde ezel worden of een steenbok
er zou genoeg zijn om mijn dorst te lessen.

O water dat levend stroomt,
dat gras voedt, brood doet ontkiemen,
wijn doet zwellen in de druiven.
Leer mij durven wijn te drinken
die het hart verzacht,
brood te bakken en uit te delen
aan alle hongerlijders van de wereld.

* En dan de bomen die jij gezaaid hebt;
hier berken en populieren,
op de verre heuvels ceders en cipressen
en langs snelwegen zuring en naamloze halmen.

Ook roept Gij overal vluchten vogels,
en ze komen.
Soms zingen zij 'vlieg met ons mee'.
Ik moet nog leren durven vliegen
- heb ik vleugels?
In de buik van mijn ziel ritselt het van veren.
Ik vraag de vogels: hoe leven jullie?
Hebben jullie lief?

En dan de zee, diep en vol,
de vreemdste snuiten en uitsteeksels,
zilverwier en anemonen,
en draken om mee te spelen.

* En al dat levende hoopt op jou, mijn vriend,
die ik nu plotseling aarzel God te noemen.
Want hoe dan God? Was jij de oerknal?
Jij bent de stilte waarin ik schuil,
soms even, in de late nacht, de vroege morgen.

Ademt jouw adem in mensen?
In al die levende dode gewapenden,
op oorlog uit, bang, bedroefd, boos, onbereikbaar,
op vrede uit, maar wie kent de weg van de vrede?

Wie gaat dit aanschijn van de aarde vernieuwen?
Jij die ik vriend en vreemdeling noem
van de bergen?
Ja jij, met mij samen.

Je moet wel komen, gauw, om al die oude
mensen die hun leven zagen branden
zo goddeloos, kom troosten
laat het niet duren tot hun dood.

En voor onze kinderen, zoet en zo klein nog,
zou het ook mooi zijn als ze je voetstap hoorden,
je fluitje 'hier ben ik'. Wie? Vriend God!

Daar kom je de schemerhoek om
de lichtende blauwe, de rode hoek van de
middag,
desnoods de gitzwarte van de nacht –
maar je komt, en je zegt tot alle kinderen
hier tezamen:

Dag jij en jij, dag meisje en jongen
en je noemt hun namen.

En ze worden wakker
en zullen het nooit meer vergeten.

MUZIKAAL INTERMEZZO: psalm 104

LEZING: **Mattheus 13: 31 en 32**

³¹Hij hield hun een andere gelijkenis voor: 'Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. ³²Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.'

LIED: **923** *gezongen (koor), gesproken (allen)*

¹Wil je wel geloven dat het groeien gaat, klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, dat je had verborgen in de zwarte grond, en waaruit een grote boom ontstond.

v. Wil je wel geloven het begin is klein,
a. maar het zal een wonder boven wonder zijn
v. als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
a. dan gebeuren wonderen om je heen.

³Wil je wel geloven dat je vrede wint, als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, groeit de liefde uit, boven de haat.

EEN GEDACHTE



LIED: **992** *gezongen (koor), gesproken (allen)*

¹Wat vraagt de Heer nog meer van ons dan dat wij recht doen en trouw zijn en wandelen op zijn weg?

²Wat vraagt de aarde meer van ons dan dat wij dienen en hoeden als mensen naar Gods beeld?

³Wat vragen mensen meer van ons dan dat wij breken en delen als ons is voorgedaan?

a. Het is de Geest die ons beweegt dat wij Gods wil doen en omzien naar alles wat er leeft.

DE DIENST VAN HET ANTWOORD

EEN AMBTSDRAGER BEVESTIGD

LIED: **363**

Dat 's Heren zegen op u daal',
zijn gunst uit Sion u bestraal',
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer,
looft, looft dan aller heren Heer!

DE DIENST VAN DE TAFEL

MEDEDELINGEN

VREDEGROET

v. Met vrede gegroet, en gezegend met licht!
a. Met vrede gegroet, en gezegend met licht!
v. Een hand op je hart:
een teken van verbondenheid,
Met dat gebaar wensen wij elkaar nu,
thuis en in de kerk: sjalom, vrede van Christus!

GEBED AAN TAFEL

*met: dank- en voorbeden (lied 387)
instellingswoorden, Onze Vader*

v. De harten omhoog naar God!
a. Als bloemen naar de zon!
v. Dank aan de Ene, onze God!
a. Wij willen God danken!

v. U danken wij, God van overal en altijd,
God van mensen, dieren en planten,
God van water, lucht en aarde,
die alles goed maakt
en alles vasthoudt:
a. Heilig is uw Naam!

v. ... *instellingswoorden* ...

v. Als wij weer het brood gaan breken *t. lied 387*
dat Gij, Heer, ons geeft:
**a. leer ons dan met hem(/haar) te delen
die geen deel van leven heeft**

v. Als wij van de feestwijn drinken
die Gij, Heer, ons geeft:
**a. leer ons dan om te gedenken
wie een lege beker heeft.**

387:4 (*gezongen: solo*)

*Als wij weer de lofzang zingen
om wat Gij ons geeft:
leer ons dan voor hem(/haar) te roepen
die geen stem meer over heeft.*

a. Als wij zo de toekomst vieren (*gesproken*)
die Gij, Heer, ons geeft:
**leer ons dan vandaag te zorgen
voor wie zelfs geen morgen heeft.**

v. ...

a. ONZE VADER

NODIGING

We gaan staan en zingen samen:

LIED: 978

**¹Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.**

**²Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.**

**³Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.**

**⁴Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet!**

ZEGEN *Allen zingen: Amen, amen, amen!*

BROOD EN WIJN

*We delen nu brood en wijn,
in de kerkzaal en in de huiskamer.*

Instructie voor hen in de kerk: na een seintje van een medewerker komen we in beweging en delen we voorin de kerkzaal brood en wijn. De diakenen reiken het ons aan. Na een stop bij de collecteschalen lopen we naar buiten, richting ontmoeting, koffie, thee en limonade.

MUZIEK

.....

COLLECTE

Je kunt je bijdrage geven via de app Appostel, middels deze link:

<https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitaal-collecte.html>

of bij het verlaten van de kerkzaal in de schalen.

1. Diaconie: vrolijkheid in asielzoekerscentra

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt, is jonger dan achttien jaar. Deze jongeren hebben veelal te maken gehad met geweld en onderdrukking, en ook hier is hun bestaan nog jarenlang onzeker. De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid realiseert daarom samen met vele anderen meer dan honderd kunstprojecten in bijna dertig asielzoekerscentra. Dans, theater, media en kunst helpen om hun verhalen vorm te geven en zo talenten te ontdekken en ontwikkelen.

2. Goede Herderkerk

3. Kerk en Israël

De relatie met het volk Israël is deel van onze eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons binnen de PKN op de joodse wortels van het christelijke geloof, trekken we lessen uit de joods-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door te investeren in opbouwende relaties met de joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël.

BLOEMENGROET

De kerkbloemen gaan deze week naar mw. Tromp-van Amersfoort ter bemoediging, en naar dhr. Rooiman, met een hartelijke felicitatie, namens ons allen.