



Zondag 17 oktober 2021 – Viering van de doop
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN
Thema: 'Gij hebt uw hand op mij gelegd' (Psalm 139:5)
Voorganger: ds. Nielspeter Jans
Ouderling: Ienke Bogerd
Diaken: Jeanette Oosting
Musici: Gery Versteegt en cantorij o.l.v. Irma Koch

DE DIENST BEGINT

WOORD VAN WELKOM

STILTE

We gaan staan

LIED: 'Die de morgen ontbood'

Refrein:

Die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ons ook met uw licht!

Ondoorbaar vuur,
over ons opgegaan als een zon,
vat ons samen in uw stralen,
doe ons gedijen in uw ogen!

Refrein

Die de weerstand van de nacht wilt breken,
onze toekomst aan het donker afdwingt,
Refrein

BEGINWOORDEN

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
a. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid
**a. en nooit in de steek laat wat zijn hand aan
heel de schepping begon. Amen.**

We gaan zitten

GEBED OP DE DREMPEL
MET HET OOG OP DE WERELD

LIED: 68:7

God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
Zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Tijdens het naspel wordt Bente binnengedragen

DE DIENST VAN DE DOOP

INLEIDING, met hierbij **Marcus 10: 13-16**

¹³De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. ¹⁴Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: 'Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. ¹⁵Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.' ¹⁶Hij nam de kinderen in zijn armen en **zegende (Latijn: benedicebat) hen** door hun de handen op te leggen.

DOOPGEBED

LIED: 354 *c.5 staat op Bentes geboortekaartje*

¹Jouw leven staat aan het begin,
het heeft nog geen herinnering,
het is zo weerloos en zo klein,
je weet nog niet hoe het zal zijn.

Refrein: O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.

³Je huilt nog van verwondering,
maar jij hoort hier, in onze kring.
Het water wacht, een diepe zee
geeft jou een taal, een teken mee.
Refrein

⁴Dat teken is een heilsgeheim:
God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent,
omdat Hij je bij name kent.
Refrein

⁵Zo komt jouw leven aan het licht,
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt
en jou tot bondgenoot gemaakt.
Refrein

MOMENT VOOR JONG EN OUDER

Het water wordt in het doopvont gegoten

VRAGEN AAN DE DOOPOUDERS

VRAAG AAN DE GEMEENTE

Bent u bereid Bente op te nemen in de gemeenschap van gelovige mensen, om mee te werken aan haar levensgeluk en om haar mee te nemen op de weg naar God?

Wilt u haar ouders terzijde staan, nu zij beloven hun kinderen op te voeden in de Geest van het evangelie? Wat is hierop uw antwoord?

DOOPBEDIENING

DOOPTEKST: 'U legt uw hand op mij.' Ps. 139:5

De doopkaars wordt overhandigd

ZEGENBEDE

God zal met je meegaan als licht in je ogen, als lamp voor je voet, als hand op je hoofd en arm om je schouder, als baken bij ontij en verte die wenkt, als groet op je lippen en hoop in je hart, als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat.

*Het doopvisje wordt aan de wand bevestigd
Daarna verlaat Bente de kerkzaal*

DE DIENST VAN HET WOORD

GROET

v. De Heer zij met u!

a. Ook met u zij de Heer.

GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT

LEZING: **Psalm 139: 1-18**

in de vertaling van Huub Oosterhuis

Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij, mijn God, Gij weet waar ik ga of sta.
Gij doorziet mijn gedachten van verre, Gij hebt mijn reizen en rusten bepaald, en wat ik ook doe, Gij zijt ermee vertrouwd, ja, en er komt geen woord op mijn lippen, mijn God, of Gij hebt het al gehoord.
Gij zijt voor mij en Gij zijt achter mij,
Gij hebt uw hand op mij gelegd - wonder van wijsheid dat mij te boven gaat, onbereikbaar, ik kan er niet bij.

Hoe zou ik ontkomen aan uw geest en waarheen vluchten, Gij ziet mij overal.

Beklim ik de hemel, Gij zijt in de hemel, daal ik af in de aarde, daar vind ik U ook.
En vlieg ik mee met het morgenrood tot aan het uiterste strand van de zee, ook daar zal uw hand mij helpen, ook daar houdt uw machtige hand mij vast.
of ik nu uitroep: 'Duisternis, bedek mij, laat het nacht worden om mij heen', voor U bestaat er geen duisternis, voor U is de nacht even licht als de dag, de duisternis even stralend als het licht.

Uw schepping ben ik in hart en nieren, Gij hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder.

Ik dank U, Gij hebt mij zo wonderlijk gemaakt, ontzaglijke wonderen zijn al uw werken.
Door U ben ik gekend, mijn ziel en mijn gebeente, in mij was niets voor uw ogen verborgen toen ik werd gevormd in het diepste geheim, prachtig gevlochten in de schoot van de aarde.
Ik was nog ongeborn. Gij had mij al gezien, en al mijn levensdagen stonden in uw boek nog voordat Gij er een van had gemaakt.
Hoe moeilijk zijn uw gedachten voor mij, God, wat een machtig geheel.
Ga ik ze tellen, ze zijn zo talrijk als het zand aan de zee, en dan nog – dan weet ik altijd nog niets van U.

LIED: **139d**

Taizé

Heel het duister is vol van luister door uw licht, de nacht is als de dag net zo helder.

UITLEG EN VERKONDIGING:
'Gij hebt uw hand op mij gelegd'

LIED: **780**

¹In de schoot van mijn moeder geweven, als een wonder bereid, aan het licht toegewijd, is mijn leven door liefde omgeven.

²Lang voor ik van je woorden kon weten, eer de dag nog begon, ging Jij op als de zon die mijn licht en mijn leven wilt heten.

³Voordat ik aan het licht ben gekomen, was Jij met mij vertrouwd, heb Jij mij al gebouwd en mijn naam op je lippen genomen.

⁴In de mond die nog amper kon spreken is de toon al gezet, is het lied al gelegd dat voorgoed door de stilte kan breken.

⁵Jij, die kleinen je grootheid doet zingen laat het lied om je naam heel mijn leven bestaan om de dreigende nacht te bedwingen.

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

GEBEDEN *onderdeel van de gebeden:*
Huub Oosterhuis' 'Groter dan ons hart'

Gij die geroepen hebt 'licht!' en het licht werd geboren, en het was goed – het werd avond en morgen tot op vandaag.
Gij die geroepen hebt 'o mens!' en wij werden geboren, Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe dat ik nog leef.

Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, die mij hebt gezien eer ik werd geboren.

Gij die liefde zijt, diep als de zee,
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood,
laat niet verloren gaan een mensenkind.
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,
laat niet de dood die alles scheidt en leegmaakt,
laat niet de tweede dood over ons komen.
Refrein

Voor allen die gekruisigd worden,
wees niet niemand, wees hun toekomst ongezien.
Voor mensen die van u verlaten zijn, voor allen die hun lot niet kunnen dragen, voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen.
Voor uw naamgenoten in ons midden:
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand.
Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen, dat zij staande blijven in ons midden.
Refrein

Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in, ons vasthoudt, Gij die vreugde schept in mensen,
Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult, laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht, doe ons opengaan voor het visioen van vrede, dat sinds mensenheugenis ons roept.
Refrein

Verhaast de dag van uw gerechtigheid.
Zie het niet langer aan dat her en der in deze wereld mensen gemarteld worden, kinderen gedood; dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven.
Zoals een hert reikhalst naar levend water, doe ons zo verlangen naar de dag dat wij, nu nog verdeelde mensen, in uw stad verzameld zijn,
in U verenigd en voltooid, in u vereeuwigd.
Gedenk uw mensen, dat zij niet vergeefs geboren zijn.
Refrein

MEDEDELINGEN

LIED: 425 *We gaan staan en zingen samen:*

Vervuld van uw zegen, gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, in Christus verbonden, tezamen gezonden op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven uw zegen te brengen die vrucht dragen zal!

ZEGEN / BENEDICTIO *Numeri 6: 24-26*

²⁴'Moge de Ene u zegenen en u beschermen,
²⁵moge de Ene het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, ²⁶moge de Ene u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.'

Allen beamen zingend: **Amen, amen, amen**

We gaan nog even zitten. Op aanwijzing verlaten we de kerkzaal, richting koffie, thee, en een traktatie van de doopouders. Voorin de kerk kunt u Regina en Annelies feliciteren.

MUZIEK

COLLECTE

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel, middels deze link:

<https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html>

of bij het verlaten van de kerkzaal in de schalen.

1. Diaconie: Kerk in Actie – Kameroen

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus warm en droog, en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij samen op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving.

2. Kerk

3. Wijkkas

BLOEMENGROET

De kerkbloemen gaan deze zondag ter bemoediging en met een warme groet van ons allen naar dhr. Mels Huisman (Baron van Sloetkade) en naar mw. Broekhuijsen-Voerman (Kanaal Noord).

Bij het meeleefbord in de hal kunt u zich aanmelden om de bloemen te brengen.
Ook kan *iedereen* hier zijn/haar naam op de kaart schrijven die met de bloemengroet wordt bezorgd.

