



2<sup>e</sup> Zondag van de herfst, 25 september 2022

GOEDE HERDERKERK- APELDOORN

Voorganger: ds. Wilbert van Iperen

Ouderling: Gerrit Stegenga

Diaken: Cocky van Hell

Lector: Oege Wierda

Organist: Bert Noordegraaf

**Thema: "Laat duizend bloemen bloeien"**

MUZIEK

*De ambtsdragers komen binnen*

**DE DIENST BEGINT**

WE VERSTILLEN

WOORD VAN WELKOM

*We gaan (zo mogelijk) staan*

INTOCHTSLIED: **Psalm 103: 1, 2 en 3**

BEGINWOORDEN

v: Onze hulp is de Naam van de Heer

**a: die hemel en aarde gemaakt heeft**

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid

**a: en die nooit laat varen het werk dat zijn hand aan heel de schepping begon!**

v: Genade zij u en vrede,  
van God onze Vader,  
van Jezus Christus, de Zoon,  
door de heilige Geest.

**a: Amen.**

*We gaan zitten*

GEBED OM ONTFERMING

GLORIALIED: **Lied 150a: 1 en 2**

**DE DIENST VAN HET WOORD**

INLEIDING op het thema en de lezingen

1<sup>e</sup> LEZING: **Exodus 31: 1-11**

<sup>1</sup>De HEER zei tegen Mozes: <sup>2</sup>Ik heb mijn keuze laten vallen op Besaleël, de zoon van Uri, de zoon van Chur, uit de stam Juda. <sup>3</sup>Ik heb hem vervuld met goddelijke geest, met wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied: <sup>4</sup>hij kan ontwerpen maken en ze in goud, zilver, koper en brons uitvoeren, <sup>5</sup>hij kan stenen snijden en zetten en hout bewerken en hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden. <sup>6</sup>Oholiab, de zoon van Achisamach, uit de stam Dan, stel ik als zijn medewerker aan. Allen die hun vak verstaan heb ik wijsheid geschonken, zodat zij alles kunnen maken waartoe ik opdracht heb gegeven: <sup>7</sup>de ontmoetingstent, de

ark voor de verbondstekst, de verzoeningsplaat die erop moet liggen, alle voorwerpen voor de tent, <sup>8</sup>de tafel en de voorwerpen die erbij horen, de kandelaar van zuiver goud en de bijbehorende voorwerpen, het reukofferaltaar, <sup>9</sup>het brandofferaltaar met het gerei, het wasbekken, het onderstel ervan, <sup>10</sup>de ambtsgewaden, de heilige kleding voor de priester Aäron en de kleding die zijn zonen als priester moeten dragen, <sup>11</sup>de zalfolie en het geurige reukwerk voor het heiligdom. Laat hen alles uitvoeren zoals ik het je heb opgedragen.'

ZINGEN: **Lied 971: 1**

2<sup>e</sup> LEZING: **1 Korintiërs 12: 1-7**

<sup>1</sup>Over de gaven van de Geest, broeders en zusters, wil ik u het volgende zeggen.

<sup>2</sup>Zoals u weet was u in de tijd dat u nog niet geloofde volledig in de ban van de afgoden, die taal noch teken geven. <sup>3</sup>Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan door toedoen van de Geest van God zeggen: 'Vervloekt is Jezus,' en niemand kan zeggen: 'Jezus is de Heer,' behalve door toedoen van de heilige Geest.

<sup>4</sup>Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; <sup>5</sup>er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; <sup>6</sup>er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. <sup>7</sup>In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.

ZINGEN: **Lied 971: 2 en 3**

OVERDENKING:

KORTE STILTE

MUSICA PRO DEO

ZINGEN: **Lied 970**

**DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID**

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)

- **Lied 426** (1e x voorganger, 2e x allen)
- voorbeden
- stil gebed
- **Lied 426** 1e x voorganger, 2e x allen)
- Onze Vader
- 

MEDEDELINGEN

*De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen zijn)*

*We gaan (zo mogelijk) staan*

SLOT LIED: **Lied 973**

ZEGEN

Allen antwoorden: **Amen, Amen, Amen**

COLLECTE BIJ DE UITGANG

MUZIEK

---

COLLECTE:

*U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of middels deze link:*

**<https://site.skqcollect.nl/292/pagina/5627/digital-e-collecte.html>**

### **1. Diaconie, Gemeentediaconaat**

Vakantie is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Maar voor een kwart van de Nederlanders is dat niet zo. Een deel daarvan zou graag weg willen, maar kan dat niet betalen. De Diaconie stelt elk jaar een aantal minder draagkrachtige personen en gezinnen uit Apeldoorn in staat om toch van een korte vakantie te genieten. Met de bijdragen van vandaag wordt dat mogelijk gemaakt.

### **2. Goede Herderkerk**

### **3. Kerk in Actie / Zending**

#### **Vredesweek (Colombia) Colombia: vrouwen als vrede stichters.**

In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg. Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden zetten zich samen in voor blijvende vrede in hun land, maar ook in hun huis. Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Ze volgen samen bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door herkenbare Bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. Hoe ga je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede en verzoening? Hoe pas je dat toe in je eigen huis en woonplaats? Ze verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan.

### **BLOEMENGROET:**

De bloemgroet gaat ter bemoediging naar meneer Bolsenbroek, Pr. W. Alexanderlaan. Bij het meeleeftbord in de hal kunt zich melden om de bloemen weg te brengen en u uw naam op de kaart schrijven die met de bloemengroet wordt bezorgd