



Zondag Christus Koning, 20 november 2022

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN

Voorganger: ds. Nico Sjoer (Wageningen)

Ouderling: Ienke Bogerd

Diaken: Siny Dijkens

Lector: Oege Wierda

Organist: Bert Noordegraaf

Cantorij o.l.v.: Irma Koch, Pianiste: Gery Versteegt

MUZIEK: De cantorij zingt 'O lux beata'

De ambtsdragers komen binnen

DE DIENST BEGINT

WE VERSTILLEN

WOORD VAN WELKOM

We gaan (zo mogelijk) staan

INTOCHTSLIED: **Psalm 50: 1 (cantorij), 2 en 11 (allen)**

BEGINWOORDEN

v: Onze hulp is de Naam van de Heer

a: die hemel en aarde gemaakt heeft

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a: en die nooit laat varen het werk dat zijn hand aan heel de schepping begon!

v: Genade zij u en vrede,
van God onze Vader,
van Jezus Christus, de Zoon,
door de heilige Geest.

a: Amen.

We gaan zitten

GEBED OM ONTFERMING

KYRIE & GLORIA: **'In den beginne'**

Cantorij In den beginne het woord: roeping, opdracht en zegen
In den beginne het licht

1 Cantorij, 2 Allen:



Cantorij: Ere zij U daar in de hoge, hier in ons midden.

1 Cantorij, 2 Allen:



Cantorij: Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor U,
wij wachten op uw woord dat ons ontvankelijk maakt.
Stem ons af op uw stem, op uw stilte.

1 Cantorij, 2 Allen:



DE DIENST VAN HET WOORD

GEBED VAN DE ZONDAG

LEZING UIT DE PROFETEN: **Maleachi 3:19-24**

¹⁹Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid – zegt de HEER van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. ²⁰Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon van de gerechtigheid, die genezing in haar vleugels draagt, stralend opgaan. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen. ²¹Dan vertrappen jullie de wettelozen; op de dag die Ik voorbereid, zullen zij niet meer zijn dan stof onder jullie voeten – zegt de HEER van de hemelse machten. ²²Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie Ik op de Horeb wetten en geboden heb gegeven die gelden voor heel Israël. ²³Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur Ik jullie de profeet Elia, ²⁴en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou Ik het land volledig moeten vernietigen.

v:
Zo spreekt de Heer.
a: Wij danken God.

ZINGEN: **Psalm 46 (allen)**

LEZING UIT HET EVANGELIE: **Lucas 21: 5-19**

⁵Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en wijgeschenken waarmee hij versierd was, zei Hij: ⁶'Wat jullie hier zien ... er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.' ⁷Ze stelden Hem toen de vraag:

'Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen?' ⁸Jezus zei: 'Let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: "Ik ben het," of: "De tijd is gekomen." Volg hen niet! ⁹Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.' ¹⁰Hij vervolgde: 'Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, ¹¹er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. ¹²Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. ¹³Dan zullen jullie moeten getuigen. ¹⁴Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. ¹⁵Want Ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. ¹⁶Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, en ze zullen sommigen van jullie ter dood laten brengen. ¹⁷Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. ¹⁸Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. ¹⁹Red je leven door standvastigheid!

v: ...

Hier eindigt de lezing uit het Evangelie.

a: Lof zij U, Christus

v: in eeuwigheid.

a: Amen.

ZINGEN: **gezag 64 (Liedboek-1973) : 1 (cantorij), 2 en 3 (allen), 4 (cantorij), 5 en 6 (allen)**

OVERDENKING:

KORTE STILTE

MUSICA PRO DEO

Meditatief intermezzo - Adr. C. Schuurman

ZINGEN: **Lied 748: 1, 4 en 5**

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

GEDACHTENIS van mevr. Wilhelmina Steunenbergh – van der Pol

ZINGEN: **Lied 961**

GELEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)

v: ...

Zo bidden wij samen:

a: Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk! (= lied 368j)

MEDEDELINGEN

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen zijn)

We gaan (zo mogelijk) staan

SLOTLIED: Lied 441: 1 (allen), 5 (cantorij), 6 en 10 (allen)

ZEGEN

Allen antwoorden: **Amen, Amen, Amen**

COLLECTE BIJ DE UITGANG

MUZIEK

COLLECTE:

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of middels deze link:

<https://site.skqcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html>

1. Diaconie, Kerstactie

Ieder jaar gaan wijkdiakenen op pad om kerstpakketten en giften te brengen bij mensen die moeilijk rond kunnen komen en zeker rond de feestdagen iets extra's heel goed kunnen gebruiken. Ook dit jaar zullen de diakenen uit uw gemeente dat weer doen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan, want met uw steun zijn de diakenen in staat meer mensen uit de wijk te verrassen met een pakket of gift.

2. Goede Herderkerk

3. Protestantse Kerk – Pastoraat Samen gedenken in dorp of stadswijk

De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en rouw. Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn.

BLOEMENGROET:

De bloemgroet gaat ter bemoediging naar de familie Dobber, Beekpark. Bij het meeleefbord in de hal kunt zich melden om de bloemen weg te brengen en u uw naam op de kaart schrijven die met de bloemengroet wordt bezorgd