



Liturgie Goede Herderkerk – Apeldoorn – Zondag 29 januari 2023

Thema: 'Geschaduwd tijdens de Reis van je LEVEN...!'

Predikant: Egbert Fokkema
Organist: Reinder Torenbeek
Koster: Truus Janssen

Ouderling van dienst: Jan van Hell
Lector: Chris Dijkens

MUZIEK

De ambtsdragers komen binnen

DE DIENST BEGINT

WE VERSTILLEN

WOORD VAN WELKOM

We gaan (zo mogelijk) staan

INTOCHTSLIED Zingen: Psalm 89 vs 7 en 8

Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

Gij, Here, die de glans van onze sterkte zijt, geeft luister aan uw volk, en hoge heerlijkheid. Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen en met geheven hoofd de kroon der ere dragen. Gij Heilige Israëls, Gij zelf hebt ons ten leven een koning naar uw wil, een schild van heil gegeven.

BEGINWOORDEN/ONZE HULP/GROET:

v. Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige God

a: die hemel en aarde gemaakt heeft

v. In Uw Naam zijn we hier en thuis bij elkaar

a. Uw aanwezigheid zoeken wij: Schepper, Bevrijder, Bron van alle leven, te groot voor onze woorden

v. Uw aanwezigheid zoeken wij in muziek en zingen, in stilte, in het Woord, in luisteren, symbolen en gebeden

a. Gij die gezegd hebt en zegt: 'Ik zal er zijn!', ook bij hen die zich niet gezien voelen.

v. Wees hier aanwezig en bij allen die met ons verbonden zijn. Doe ons herademen in Uw ontferming.

v.+ a. Roep ons in het licht van Uw genade, opdat wij leven tot Uw eer. Amen.

We gaan zitten

GEBED

HARTVERSTERKER (vg, uit de actualiteit)

GLORIALIED: 871 vs 1, 2 en 3

Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om, de maan zijn lichte banen trekt, zover het verste land zich strekt.

Het lied in alle talen zal zijn liefde loven overal, en uit de kindermond ontspringt de lofzang die zijn naam omringt.

Zijn rijk is volle zaligheid, wie was gevangen wordt bevrijd, wie moet was komt tot rust voorgoed, wie arm was leeft in overvloed.

DE DIENST VAN HET WOORD

INLEIDING op het thema en de lezingen

1e LEZING: Psalm 121

¹Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? ²Mijn hulp komt van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft. ³Hij zal je voet niet laten wankelen, Hij zal niet sluimeren, je wachter. ⁴Nee, Hij sluimert niet, Hij slaapt niet, de wachter van Israël. ⁵De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand: ⁶overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. ⁷De HEER behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over je leven, ⁸de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.

ZINGEN: Psalm 68 vs 7

God zij geprezen met ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag. Zijn naam is onze vrede. Hij is het die ons heeft gered, die ons in ruimte heeft gezet en leidt met vaste schreden. Hij die het licht roept in de nacht, Hij heeft ons heil teweeg gebracht, dat wordt ons niet ontnomen. Hij droeg ons door de diepte heen, de Here Here doet alleen ons aan de dood ontkomen.

2e LEZING: Matteüs 5 vs 1-9 en 14-16 (NBV 21)

¹Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. ²Hij nam het woord en onderrichtte hen:

³Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

⁴Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden.

⁵Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten.

⁶Gelukkig wie honger en dorst naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

⁷Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

⁸Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

⁹Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

¹⁴Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. ¹⁵Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. ¹⁶Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

ZINGEN: op de melodie van Lied 968 ('de ware kerk des Heren')

Gedragen door de tijden wordt wie in zijn bestaan zich door het Licht laat leiden, dat Woord dat voort doet gaan, dat vergezichten opent en opwekt op te staan, dat uitdaagt om te hopen en zingend voort te gaan.

Gedragen door de tijden wordt wie ook in verdriet de liefde blijft belijden op vleugels van een lied. Wie weet hoe God zijn ogen op mensen houdt gericht, zal dwars door alle duister ontwaken in zijn Licht.

Heeft niet Gods welbehagen steeds weer naar ons gezocht? De jaren door gedragen zijn wij aan Hem verknocht. Hij blijft in ons ontwaren de mens waarvan Hij droomt. Hij zal ons blijven zoeken tot in de eeuw die komt.

OVERDENKING

KORTE STILTE

MUSICA PRO DEO: KIJKEN en LUISTEREN 'Morning has Broken' van Cat Stevens (Lied 216 Liedboek)

ZINGEN op melodie Gez. 487 (LvK):

Woning waar mensen meer dan welkom zijn, een pleisterplaats om bij elkaar te komen, waar elk van waarde is die hier verschijnt, waar lachen is en tranen mogen stromen, deuren die open staan voor groot en klein, waar mensen volop nieuwe liefde dromen

Dank voor een plaats waar elk de ander ziet, waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten, dank voor de adem die de vrijplaats biedt, dank voor de openheid van niets te moeten, dank voor de woorden en het nieuwe lied, dank voor de ogen die elkaar begroeten.

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

GEDACHTENIS van overleden gemeenteleden te besluiten met het zingen van **Lied 23b vs 1 en 5**

Voorlezen "In Memoriam" van 6 overleden gemeenteleden door Corina Besteman en Jan van Hell.

"Gemeente gaat staan bij toevoegen van de namen aan de gedachteniswand."

De Heer is mijn herder! 'k Heb al wat mij lust; Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan waatren der rust.

De Heer is mijn herder! Hem blijf ik gewijd! 'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren; zo kroont met haar zegen zijn liefde me-altijd.

GEBEDEN: **Dankgebed – beginnend met woorden op melodie ELB 168:** *Dank U voor deze mooie aarde, dank U voor sterren, maan en zon. Dank U dat U ons wilt bewaren, kracht en levensbron. Dank U voor steun in moeilijkheden, altijd ziet U naar mensen om. Dank U voor vrienden en voor vreemden die ik tegenkom.....*

Voorbeden-Stil gebed- Onze Vader

MEDEDELINGEN

De kinderen komen de kerkzaal binnen, als er kinderen zijn.

We gaan zo mogelijk staan

SLOTLIED **ELB 218 vs 1 en 3**

Samen in de Naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samenleven tot zijn eer!

Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!



ZEGEN

COLLECTE BIJ DE UITGANG

MUZIEK

COLLECTE:

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of middels deze link:

<https://site.skgscollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html>

1. Diaconie/ Kerk en Vluchteling

Nog altijd is er veel nood onder uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet terug kunnen naar het land van herkomst. Bij de Stichting Kerk en Vluchteling kunnen zij een beroep doen op het noodfonds voor praktische hulp, zoals vergoeding van griffie- en legeskosten, reisgeld, medische kosten en soms leefgeld. Met uw bijdrage voor deze Stichting kunnen deze vluchtelingen, die al langer in Nederland wonen in moeilijke omstandigheden, geholpen worden.

2. Goede Herderkerk

3. Collecte Kinderen en Jongeren Nederland speelt Sirkelslag.

Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk.

BLOEMENGROET:

De bloemengroet gaat ter bemoediging naar mevrouw van der Heide-Simons, de Dorsvloer en naar de heer Kuipers, Morinistraat.

Bij het meeleeftbord in de hal kunt u zich melden om de bloemen weg te brengen en uw naam op de kaart schrijven die met de bloemengroet wordt bezorgd