



Zondagsbrief 12 februari 2023

Winterkerk 'Een warm onthaal'

Voorgangers : Alain Verheij en
ds. Michiel de Leeuw
Organist : Herman Koopmans
Pianist : Arie Kooiman
M.m.v. : HetKoor o.l.v. Martine Brussee

Te volgen via:

YouTube: https://bit.ly/livestream_Jachtlaankerk

Kerkomroep: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11097>

Orde van dienst

1. De ontmoeting

- Orgelspel
- Begroeting door de ouderling van dienst
- Zingen (staand): LB 119 : 1 en 13
- We gaan zitten
- Stil gebed

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw is en het werk van Zijn
handen niet loslaat

- Kyriegebed, besloten met gezongen Kyrie
(normale noten door allen, overig door Koor)



Kyrie eleison – Christe eleison – Kyrie eleison – Christe eleison



- Glorialied (staand): LB 315 : 1 en 2

2. De lezingen en de verkondiging

V: De Heer is met u allen

A: Zijn vrede is met u

- Gebed van de zondag
- Moment voor de kinderen
- Kinderlied: JLB 150 : 1 en 4
- Kinderen gaan naar de kinderkring
- Lezing: Leviticus 25 : 1 – 12
- Koor: 'Deze woorden aan jou opgedragen'

*Deze woorden aan jou opgedragen
hier en heden prent ze in je hart,
berg ze in het binnenst van je ziel,
leer ze aan je kinderen. Herhaal ze,
thuis en onderweg, waar je ook bent
als je slapen gaat en als je opstaat
deze woorden aan jou toevertrouwd.*

*Bind ze als een teken aan je hand,
draag ze om je voorhoofd als een snoer
ter gedachtenis, vlak op je ogen.
Grif ze in de stijlen van je deur,
schrijf ze in de palmen van je hand.
Dat vermeederen je levensdagen
en de jaren van je zoons en dochters.
Dat je bloeien zult en niet verwelken,
bomen aan de bron. Hoor Israël.*

- Zingen: LB 1001: 1 allen, 2 Koor, 3 allen
- Lezing: 1 Korintiërs 2 : 6 - 12
- Zingen: LB 849: 1 Koor, 2 en 3 allen
- Overdenking
- Koor: 'Gaven van de geest'

De gave van de wijsheid, die leert leven met de liefde en ons in de ruimte stelt.

De gave van verstand, die na lang nauwkeurig zoeken tot bezonken oordeel leidt.

De gave van inzicht die leert horen tussen woorden, door de dingen heen leert zien.

De gave van kennis, die de kennis van het hart is en met zorg de waarheid zoekt.

De gave van raad, die de kracht geeft door te zetten waar de doelen zuiver zijn.

De gave van sterkte, die standvastig uit leert houden waar het leven zelf dat vraagt.

3. Het verzamelen

- Gebeden

Voorbeden, met gebedsacclamatie LB 336: voorzang door Koor, herhaling door allen

Stil gebed

Onze Vader

- Kinderen komen terug in de kerk
- Mededelingen en toelichting collecte
- Zingen: LB 418 : 1, 2, 3
- Zegen
Zingen: **Amen.**
- Orgelspel
- Collecte bij de uitgang

*Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.
Je bent van harte uitgenodigd!*

Nieuws uit en voor de wijkgemeente

Collecte, tijdens de dienst

1.De eerste rondgang is voor Kerk in Actie (Noodhulp Ethiopië)

Klimaatverandering zorgt in Ethiopië voor langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken waardoor veel mensen afhankelijk raken van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leren boeren vruchtbare grond vasthouden, irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

2.De tweede rondgang is voor de Jachtlaankerk/ Kapel Hoog Soeren (o.a. pastoraat en onderhoud gebouwen)

3.De derde rondgang is voor Algemeen Christelijke Doelen

Geregeld kloppen instellingen bij onze protestantse gemeente aan voor financiële steun. De algemene kerkenraad heeft besloten de uitgangscollecte van vandaag te bestemmen voor [World Vision](#). Deze stichting is gespecialiseerd in het beschermen van de meest kwetsbare kinderen en mensen in nood. Waar ze ook wonen en wat hun achtergrond ook is. World Vision is al 21 jaar actief in Afghanistan. Na de machtsovername door de Taliban in 2021 is World Vision gebleven. Ze laten zich niet uit het veld slaan en pakken door waar het kan.

Digitale Collecte:

Voor uw digitale collecte met Appostel zie Pagina "Geven" op de website van de Jachtlaankerk. Scan de QR-code voor het adres:



Of gebruik de link: jachtlaankerk.nl/giften/

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer: **NL86 INGB 0008 2492 92** t.n.v. **Collecten JLK & KHS te Apeldoorn**, o.v.v. "Collecten Jachtlaankerk 12 februari 2023". De vermelding van de collecte-datum is belangrijk om de collecten aan de juiste doelen te doen toekomen.

Wanneer u de zondagsbrief op papier heeft en u beschikt over een smartphone scan dan de

onderstaande QR-code (niet met de scanner van uw bank-app). U wordt automatisch geleid naar een beschermde website waar u zelf het bedrag kunt invullen. De bankgegevens en de vermelding van de datum zijn voor u ingevuld.



Wanneer u de zondagsbrief digitaal leest op uw smartphone of PC/Laptop dan kunt u kiezen om de collecte-link te gebruiken door te klikken op: [Collecten](#). Ook dan zijn de bankgegevens en de vermelding van de datum voor u ingevuld en is het bedrag aanpasbaar.

Bloemen

De bloemen van vandaag worden als groet van de Grote Kerk, de Goede Herderkerk en de Jachtlaankerk/Kapel Hoog Soeren naar zes gemeenteleden gebracht.

Kerkdienst zondag 19 februari 2023

Jachtlaankerk : drs. M.H.E. Pullen
Grote Kerk : ds. Hester Smits
Goede Herderkerk : Gospelkoor Joyful Sound/Kampen

Nieuw: Huiskringen!

Komende week worden alle gemeenteleden van de JLK persoonlijk via mail of brief uitgenodigd om deel te nemen aan de nieuwe Huiskringen. Geef je op vóór 1 maart! Wie kan helpen om wat brieven weg te brengen? Graag melden bij het Wijkteam in de hal na de kerkdienst!

Leeskring lezing 'GELD EN GOED' van Alain Verheij in februari



In zijn boek 'Geld en goed' onderzoekt Alain Verheij wat wij doen met geld en wat geld met ons doet en hoe we de wereld mooier kunnen maken door anders naar geld te kijken. Inspiratie vindt hij in de eeuwenoude Bijbelverhalen, die een verrassend licht werpen op hedendaagse urgente kwesties. En hij zet óns aan het denken over hoe wij de wereld kunnen verrijken door anders met ons geld om te gaan.

Je kunt je nog aanmelden voor deze leeskring die we gezamenlijk houden met de Jachtlaankerk, de Grote Kerk, de Goede Herderkerk, Julianakerk én De Drie Ranken. We lezen en bespreken dit boek in vier avonden op vier verschillende locaties, telkens van 20.00 - 21.30 uur:

Maandag 20 februari 2023 - Jachtlaankerk

Maandag 6 maart 2023 - De Drie Ranken

Maandag 13 maart 2023 - Julianakerk

Maandag 20 maart 2023 - Grote Kerk: lezing door Alain Verheij

De laatste avond, de lezing van Alain Verheij zelf, is ook los van de andere avonden te bezoeken.

We vragen voor de lezing in de Grote Kerk een vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 5,-).

Aanmelden (graag uiterlijk februari) bij ds. Michiel de Leeuw: predikant@jachtlaankerk.nl / 0642089096.

'Scherven van geluk'

Op zaterdag 18 maart 2023 in de Jachtlaankerk: de muzikale theatervoorstelling "Scherven van geluk". Geschreven en geregisseerd door Herman Kattemölle, ons gemeentelid en oud-stadsdichter van Apeldoorn. Een meeslepend, menselijk verhaal over dromen, teleurstelling en nieuwe hoop. Eerste voorstelling: aanvang 17.00 uur. Tweede voorstelling: aanvang 20.00 uur. Toegang is gratis (donatie is welkom!).

Voor meer informatie en het bestellen van entreekaarten, ga naar: www.jachtlaankerk.nl of mail naar: muziektheaterijk@gmail.com. Ook op de zondagen 12 en 19 februari en 12 maart kunnen kaarten na de dienst in de kerkhal worden besteld / opgehaald.

Soepmaaltijden 40-dagentijd in de JLK

We houden weer gezamenlijke soepmaaltijden in de Veertigdagentijd. Van 18.00 – 19.00 uur in de Jachtlaankerk. Geef je op voor deze maaltijd, uiterlijk twee dagen van tevoren, bij Sjani van der Laan: sjani-gijsvdlaan@hetnet.nl of 06-29464959. De data zijn: Aswoensdag 22 februari, donderdag 2 maart, woensdag 8 maart, dinsdag 14 maart, donderdag 23 maart, woensdag 29 maart en maandag 3 april. Wie zelf een soep wil maken, kan zich opgeven bij Lenie via wijkteamijk@gmail.com.

Iedereen die wil kan mee-eten, ook gezinnen met kinderen. Er zijn verschillende soorten soep (meerdere vegetarische), zodat er altijd iets te kiezen is. Het kost niks. Wel vragen we aan iedereen om het geld, dat je normaal aan warm eten zou besteden die dag, te geven aan een goed doel, gekoppeld aan de Vastenactie van Kerk in Actie. Bij de maaltijd vertellen we daar iets over. Fijn als je aanschuift! En, niet onbelangrijk: neem zelf een soepkom en lepel mee!

Lezing 'Migrantenkerken en wij'

op dinsdag 28 februari a.s. in de Jachtlaankerk, aanvang 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur). Lezing verzorgd door dr. Simon Ririhena en mw. Madelon Grant. Simon Ririhena is rector van het Institute for Intercontextual Theology in Apeldoorn en emeritus predikant in de Molukse kerk. Madelon Grant is coördinator bij Samen Kerk in Nederland (SKIN), koepelorganisatie voor en door internationale en migrantenkerken in Nederland. We krijgen een boeiend beeld van het theologisch en cultureel palet dat de migrantenkerken vertegenwoordigen én we zoomen in op de migrantenkerken in Apeldoorn en omgeving. Welke kerken zijn dat en hoe zouden we met ze in verbinding kunnen treden? Aanmelden graag via: lezing.migrantenkerken.28.2@gmail.com De toegang is vrij. Er wordt een vrijwillige collecte gehouden.

Bijbelclub voor groep 8 (Jachtlaankerk, Goede Herderkerk en Grote Kerk)

Alle jongeren uit groep 8 ontvangen momenteel een uitnodiging voor de Bijbelclub (voorheen catechese). Deze vindt plaats op maandagmiddag van 15.15-16.15 uur in de Jachtlaankerk, begeleid door ds. Michiel de Leeuw en Marja Versteeg. Inclusief een bijbelse proeverij. Nog nooit sprinkhanen gegeten? Mis het niet! Data zijn: 6, 13, 20, 27 maart en 3 april. Als je vragen hierover hebt of geen uitnodiging hebt ontvangen terwijl je wel in groep 8 zit: neem dan contact op met Marja: versteegjm@gmail.com

Paasgroetenactie

Vandaag kunt u in de kerk een kaart schrijven voor een gedetineerde; de Paasgroetenactie. Er liggen aanwijzingen voor het schrijven van de kaarten. Wij sturen de kaarten dan naar een centraal adres vanwaar ze verder worden verspreid. Een vrijwillige bijdrage voor de postzegels en kaarten wordt op prijs gesteld!

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Afscheid

Na 28 jaren gaan we verhuizen naar een levensloopbestendige woning in Zwolle. In dankbaarheid kijken we terug naar de warme gemeente van de JLK, en willen we allen allerhartelijkst groeten. Wij allen gaan met God en Hij zal met ons zijn. *Marinus en Emmie van der Haar*

Kapelconcert Hoog Soeren

Op zondag 19 februari a.s. hebben wij weer een concert in de kapel van Hoog Soeren. Het afgelopen concert met duo Rendez-Vous trok veel bezoekers, mede dankzij uw berichtgeving. Waarvoor onze hartelijke dank. Maar nu hebben wij een Vocal Group, met de scherpe naam: "Goed Gebekt".

Noodhulpcollecte Syrië

Allesverwoestende aardbevingen troffen Syrië en Turkije afgelopen week. Zondag 19 februari zal er in de kerk worden gecollecteerd voor noodhulp. Kerk in Actie werkt in Syrië, niet in Turkije. Daarom vragen we je hulp voor de slachtoffers in Syrië. Uiteraard gaan onze gebeden net zo hard uit naar de getroffen bevolking van Turkije.