

Zondagsbrief 12 maart 2023



Winterkerk 'Een warm onthaal'

Voorganger : ds. Michiel de Leeuw
Organist : Harrie den Besten
Gitaar : Jorim Koch
M.m.v. Kinderkoor, o.l.v. Martine Brussee

Te volgen via:

YouTube: https://bit.ly/livestream_Jachtlaankerk

Kerkkomroep: <https://www.kerkkomroep.nl/#/kerken/11097>

Orde van dienst

1. De ontmoeting

- Orgelspel
- Kinderkoor: 'Dans in het licht'

*Dans in het licht, draai in het rond.
Klap in je handen, tik op de grond.
Zing naar de zon en lach naar de maan,
na iedere nacht gaat het licht weer aan.*

*Het licht danst in de morgen,
wanneer de dag ontwaakt.
Door warme zonnestrallen
wordt alles aangeraakt.
Het danst door lucht en water,
en geeft de wereld kleur.
Het laat de mensen lachen,
geeft je een goed humeur.*

*Het licht danst vrolijk verder,
het zweeft de hele dag.
Het brengt ons hoop en liefde,
beïnvloedt ons gedrag.
Het licht is steeds aanwezig.
Het kleurt de hemel blauw-.
Het danst om onze aarde
en daarmee ook om jou.*

*Zelfs als de nacht gaat vallen en jij je ogen sluit,
danst het onzichtbaar verder,
want het dooft nooit echt uit.
Op nare, bange dagen met alles grijs en zwart,
dan blijft het dapper branden
diep in je hoofd en hart.*

- Begroeting door de ouderling van dienst

- Zingen (staand): LB 25 : 1 en 2
- We gaan zitten
- Stil gebed

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw is en het werk van Zijn
handen niet loslaat

- Kinderkoor: 'Esa Enai' (Psalm 121)
- Kyriegebed, besloten met Kyrie JLB 30
(1^e keer Kinderkoor, 2^e keer allen)
- Zingen: LB 283 (we blijven zitten)

2. De lezingen en de verkondiging

V: De Heer is met u allen

A: Zijn vrede is met u

- Gebed van de zondag
- Moment voor de kinderen
- Kinderlied: 'Cadeautjes van de natuur'
*De zon kust de bloemen, de wind streelt het veld.
De maan geeft licht aan de nacht.
Het vuur warmt de dieren, de zee die vertelt:
'Ik breng je het leven, een golvende kracht.'*

*Mooie cadeautjes van de natuur.
Zomaar gegeven, gekregen talent.
Ook jij bent zo'n wonder, uniek en bijzonder.
Ook jij mag er zijn om wie je bent.*

*De sneeuw voedt rivieren.
Een boom koelt de dag.
De bloemen sieren de haag.
De vrolijke vogels, een zingende lach
vertellen je fluitend: geen zorgen vandaag.*

*Wonder. Bijzonder. Uniek talent.
Wonder boven wonder, in jou herkend.
Wonder. Bijzonder. Uniek talent.
Wonder boven wonder, dat jij dat bent.*

- Kinderen gaan naar de kinderkring
- Lezing: Johannes 4 : 5 - 26
- Zingen: LB 653 : 1, 3, 7
- Lezing: Johannes 4: 27 – 30. 39 - 42
- Zingen: LB 188: coupletten solo, refrein door allen
- Overdenking
- Solo: Foule sentimentale – Alain Souchon

Oh la la la vie en rose
Le rose qu'on nous propose
D'avoir les quantités d'choses
Qui donnent envie d'autre chose
Aïe, on nous fait croire
Que le bonheur c'est d'avoir
De l'avoir plein nos armoires
Dérisions de nous dérisoires car

Foule sentimentale
On a soif d'idéal
Attirée par les étoiles, les voiles
Que des choses pas commerciales
Foule sentimentale
Il faut voir comme on nous parle
Comme on nous parle

Il se dégage
De ces cartons d'emballage
Des gens lavés, hors d'usage
Et tristes et sans aucun avantage
On nous inflige
Des désirs qui nous affligent
On nous prend faut pas déconner
dès qu'on est né
Pour des cons alors qu'on est

Des foules sentimentales...

On nous Claudia Schieffer
On nous Paul-Loup Sulitzer
Oh le mal qu'on peut nous faire

Et qui ravagea la moukère
Du ciel dévale
Un désir qui nous emballe
Pour demain nos enfants pâles
Un mieux, un rêve, un cheval

Foule sentimentale...

Vertaling:

O het leven door een roze bril
Het roze dat ze ons voorspiegelen
Om een veelheid van spullen te hebben
Waardoor we zin krijgen in nog meer spullen.
Ai, ze laten ons geloven
Dat geluk gelijk is aan hebben,
Dat onze kasten moeten uitpuilen.
Het is te bespottelijk voor woorden, want...

Wij zijn gevoelsmensen
Wij dorsten naar idealen
Aangetrokken door de sterren, de zeilen
Puur de niet-commerciële zaken
Wij zijn gevoelsmensen
Moet je zien hoe ze tegen ons praten,
Hoe ze met ons omgaan

Uit het karton van de verpakkingen
Komen ze tevoorschijn
Mensen met een perzikhuidje, ongebruikt
En triest en zonder enig pluspunt te brengen.
Ze dringen ons verlangens op
Die ons kwellen.
Vanaf onze geboorte rotzooien ze met ons,
ze doen alsof we sukkelers zijn, maar...

Wij zijn gevoelsmensen...

Ze Claudia Schiefferen* ons,
Ze Paul-Loup Sulitzeren* ons
O de pijn die ze ons aan kunnen doen
En wat ze stuk maken.
Uit de hemel valt
Een verlangen dat ons omhult
voor onze bleke kinderen van morgen
een verlangen naar iets beters,
een droom, een paard

Wij zijn gevoelsmensen...

* beroemde / rijke rolmodellen

3. Het verzamelen

- Gebeden
 - Voorbeden
 - Stil gebed
 - Onze Vader

- Kinderen komen terug in de kerk
- Mededelingen en toelichting collecte
- Zingen (staande): JLB 148b
- Zegen
Zingen: **Amen.**
- Orgelspel
- Collecte bij de uitgang

*Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.
Je bent van harte uitgenodigd!*

Nieuws uit en voor de wijkgemeente

Collecte, na de dienst

1. De eerste rondgang is voor de Diaconie/40dagentijdcollecte Omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt in Nederland diverse initiatieven die gericht zijn op omzien naar gevangenen, hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

2. De tweede rondgang is voor de Jachtlaankerk/ Kapel Hoog Soeren

O.a. Pastoraat en Onderhoud gebouwen.

3. De derde rondgang is voor de Wijkkas

Vandaag collecteren we voor de Kinderkring. Tijdens de kerkdienst hebben kinderen van de basisschoolleeftijd, verdeeld over twee of drie leeftijdsgroepen, hun Kinderkring. Een enthousiaste groep vrijwilligers bereidt dit iedere week, in overleg met de dienstdoend predikant, voor.

Digitale Collecte:

Voor uw digitale collecte met Appostel zie Pagina "Geven" op de website van de Jachtlaankerk. Scan de QR-code voor het adres:



Of gebruik de link: jachtlaankerk.nl/giften/

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer: NL86 INGB 0008 2492 92

t.n.v. Collecten JLK & KHS te Apeldoorn, o.v.v. "Collecten Jachtlaankerk 12 maart 2023". De vermelding van de collecte-datum is belangrijk om de collecten aan de juiste doelen te doen toekomen.

Wanneer u de zondagsbrief op papier heeft en u beschikt over een smartphone scan dan de onderstaande QR-code (niet met de scanner van uw bank-app). U wordt automatisch geleid naar een beschermde website waar u zelf het bedrag kunt invullen. De bankgegevens en de vermelding van de datum zijn voor u ingevuld.



Wanneer u de zondagsbrief digitaal leest op uw smartphone of PC/Laptop dan kunt u kiezen om de collecte-link te gebruiken door te klikken op: [Collecten](#). Ook dan zijn de bankgegevens en de vermelding van de datum voor u ingevuld en is het bedrag aanpasbaar.

Muziektheater 'Scherven van geluk'

Op zaterdag 18 maart 2023 in de Jachtlaankerk: de muzikale theatervoorstelling "Scherven van geluk". Geschreven en geregisseerd door Herman Kattemölle, ons gemeentelid en oud-stadsdichter van Apeldoorn. Een meeslepend, menselijk verhaal over dromen, teleurstelling en nieuwe hoop. Eerste voorstelling: aanvang 17.00 uur. Tweede voorstelling: aanvang 20.00 uur. Toegang is gratis (donatie is welkom!). Voor meer informatie en het bestellen van entreekaarten, ga naar: www.jachtlaankerk.nl of mail naar: muziektheaterjlk@gmail.com. Of haal de kaarten na deze dienst op in de hal!

NB. Op Palmzondag 2 april, na de kerkdienst, 11.30 - 12.30 uur, is er gelegenheid om met Herman Kattemölle en Michiel de Leeuw na te praten over de thematiek van de voorstelling!

Donatie Scherven van Geluk

U kunt een vrijwillige bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL21 INGB 0001 1165 00 t.n.v. Wijkkas Jachtlaankerk o.v.v. "Scherven van Geluk": of gebruik deze QR-code:



Sobere soepmaaltijd dinsdag 14 maart

Welkom bij de 40-dagen soepmaaltijd op dinsdag 14 maart a.s. van 18.00 – 19.00 uur in de Jachtlaankerk. Geef je op voor deze maaltijd,

uiterlijk twee dagen van tevoren (vandaag dus!), bij Sjani van der Laan:

sjani-gijsvdlaan@hetnet.nl of 06-29464959.

En neem zelf een soepkom en lepel mee!

40dagentijd en Pasen 2023

Er kan van alles gebeuren: vrolijke dingen, maar ook dingen waar je verdrietig, bang of boos van wordt. Op weg naar Pasen vieren we dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. God maakt een nieuw begin. Verander je mee? Dit is het thema van de 40dagentijd en Pasen 2023 in de kinderkring van de 3 kerken. In dit bericht lees je er meer over

Op 2 april mogen alle kinderen met een palmpaasstok in de kerk komen. Daarom gaan we samen met de Grote Kerk en de Goede Herderkerk de palmpaasstokken versieren. Dat doen we op zaterdag 1 april van half 2 tot half 4 in het pleinhuis naast de Grote Kerk. (Groot)ouders kom gezellig mee om te helpen. Er zijn voldoende stokken, versiersels en lekkers om eraan te maken. Om voldoende broodhaantjes te regelen vragen we je voor 25 maart een mail te sturen aan houkje.hibma@hotmail.com

Goed doel

In deze 40dagentijd zamelen we in de kinderkring geld in voor ambulances en medische goederen voor de Oekraïne [Zeilen Van Vrijheid — Aid for Ukraine that has an impact](#).

Oproep: kinderkringleiding gezocht

Om vanaf palmzondag elke zondag kinderkring voor groep 1-4 en groep 5-8 te kunnen blijven aanbieden zoeken we dringend leiding. Als leiding draai je ongeveer 1 keer per maand Kinderkring. Zie je dit zitten? Laat het ons weten via houkje.hibma@hotmail.com

Lezing 'GELD EN GOED' van Alain Verheij 20 maart a.s., 20.00 uur in de Grote Kerk

In zijn boek 'Geld en goed' onderzoekt Alain Verheij wat wij doen met geld en wat geld met ons doet en hoe we de wereld mooier kunnen maken door anders naar geld te kijken. Inspiratie vindt hij in de eeuwenoude Bijbelverhalen, die een verrassend licht werpen op hedendaagse urgente kwesties. En hij zet ons aan het denken over hoe wij de wereld kunnen verrijken door anders met ons geld om te gaan.

Op maandag 20 maart geeft hij een lezing over deze thematiek. Aanvang: 20.00 uur. We vragen voor de lezing in de Grote Kerk een vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 5,-). Fijn als je van tevoren aanmeldt bij ds. Michiel de Leeuw: predikant@jachtlaankerk.nl / 0642089096.

Chauffeurs gezocht voor de autodienst

Met de autodienst zorgen we dat gemeenteleden, die anders niet (of moeilijk) de kerkdiensten kunnen bezoeken, worden opgehaald en thuisgebracht. Op dit moment verzorgen 18 chauffeurs deze dienst voor 7 dankbare deelnemers. Graag willen we deze mooie taak blijven doen, maar we komen nog een aantal chauffeurs tekort. Als u zich aanmeldt, mag u ook meedoen en één keer per 4 tot 6 weken één of twee gemeenteleden ophalen en thuisbrengen. U wordt ingedeeld op de zondagen die u het beste schikken. Bel of mail dus direct de coördinator; Luc Mannens 06-13999748 / luc.mannens@gmail.com of informeer bij Luc, direct na de dienst in de centrale hal. Je kunt hem niet missen

Bloemen

De bloemen van vandaag gaan, als groet van onze wijkgemeenten, naar:

Namens de Goede Herderkerk

- ☼ Ter bemoediging naar mevrouw Roelofs, Randerode, Zuster Meyboomlaan 10, Grift B, Kamer 16, 7334 BV Apeldoorn
- ☼ Met een felicitatie vanwege haar 80ste verjaardag naar mevrouw Eikendal-Beenen, Bronbeekhof 8, 7312 EZ Apeldoorn

Namens de Grote Kerk

- ☼ Dhr. en mevr. van den Brink – van Eijk, Antilopestraat 34, 7315 EH
- ☼ Dhr. G.J. Schussler, Aardhuisweg 4, 3888 MG Uddel

Namens de Jachtlaankerk

- ☼ Mevr. A. Ootjers-Biersteker, Driehuizerweg 230
- ☼ Heer G.A. Hansum, Wilhelminapark 77

Kerkdienst zondag 19 maart 2023

Grote Kerk : ds. Hester Smits
Goede Herderkerk : geen dienst
Jachtlaankerk : geen dienst