



Zondagsbrief 26 maart 2023

Winterkerk 'Een warm onthaal'

Voorgangers : ds. Michiel de Leeuw,
ds. Hester Smits en ds. Bram Bregman.
Organist : Martin van Heerde

Te volgen via:

Kijken: <https://www.dashboard.dienstmeekijken.nl/ghkapeldoorn/>

Luisteren: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11049>

Thema:

Tot leven komen

MUZIEK

De ambtsdragers komen binnen

DE DIENST BEGINT



We verstillen

WOORD VAN WELKOM

We gaan (zo mogelijk) staan

OPENINGSLIED: 612

BEGINWOORDEN

v: Onze hulp is de Naam van de EEUWIGE

a: die hemel en aarde gemaakt heeft

v: die trouw is tot in eeuwigheid

a: en niet loslaat wat zijn hand heeft aangeraakt

v: Genade en vrede voor jullie hier aanwezig, voor wie met ons thuis meeviert en voor wie wij in ons hart koesteren

a: Amen.

We gaan zitten

KYRIËLIED: 610: 3, 4, 5, 6

DE DIENST VAN HET WOORD

INLEIDING

LIED om de Heilige Geest

"Kom, adem ons open (3x herhalen)



LEZING: Ezechiël 37: 1 – 3

¹Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en Hij zette mij neer in een dal vol beenderen. ²Ik moest er aan alle kanten omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. ³De HEER vroeg mij: 'Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen?' Ik antwoordde: 'HEER, mijn God, dat weet U alleen.'

OVERDENKING

LEZING: Ezechiël 37: 4 – 6

⁴Toen zei Hij: 'Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: "Dorre beenderen, luister naar de woorden van de HEER! ⁵Dit zegt God, de HEER: Beenderen, Ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. ⁶Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. Dan zullen jullie beseffen dat Ik de HEER ben.'"

OVERDENKING

LEZING: Ezechiël 37: 7 – 10

⁷Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneenvoegden. ⁸Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. ⁹Toen zei Hij tegen mij: 'Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: "Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven.'" ¹⁰Ik profeteerde zoals Hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte.

OVERDENKING

KORTE STILTE

MUSICA PRO DEO

ZINGEN: **Lied: 686**

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed)

MEDEDELINGEN

LIED: **972: 1,5**

NODIGING

Tafelgebed

Vg Laat uw hart erbij zijn!
**Gem DE HEER HEEFT ONS HART
GOD ZIJ DANK!**

Vg U zegenen wij, Eeuwige,
Om de genezing van ons leven,
Om de liefde, ons aangeraakt,
Om de morgen, ons toegesproken.
Zo vaak bent U voor mensen geweest
een licht, een vuur, een spoor van Leven en
Vreugde.

Wanneer wij U ontbreken,
Uw naam onder ons is zoekgemaakt,

dan bent U daar:
Als een lied dat niet verstomt.

LIED: 360: 3

Vg. Gezegend bent U, God, om Jezus Messias,
uw lieve Zoon,
die de uittocht heeft volbracht,
het spoor voor ons trok,
de weg ons baande.

U bent trouw aan mensen in Uw woord en liefde,
keer op keer bent U ons brood voor onderweg.
Jezus, die met zijn leven onze beker heeft gevuld,

Hij, ons Paaslam, die in de nacht van zijn
overlevering
het brood heeft genomen,
daar de dankzegging over heeft uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven
heeft en daarbij gezegd:

*Neemt en eet, dit is mijn lichaam,
dat voor u gegeven wordt;
doet dit tot mijn gedachtenis.*

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
aan zijn leerlingen rondgegeven en daarbij
gezegd:

*Drinkt allen daaruit;
deze beker is het nieuwe verbond door mijn
bloed,
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, iedere keer dat u die drinkt,
tot mijn gedachtenis.*

LIED: 360: 2

Tot U bidden wij, scheppende Geest,
stille stem, vurige vlam, ziel van God,
bezieler van profeten, Jezus,
en van zovelen in zijn spoor.
Inspireer ook ons, troost ons,
houd ons onrustig en volhardend!

Maak ons creatief – leer ons
van water wijn te maken,
brood te vermenigvuldigen
door het te delen met ieder die honger heeft.

Vernieuw ons bestaan naar Uw beeld,
maak ons buigzaam richting vrede,
maak ons leerzaam richting gerechtigheid,
blaas ons bijeen van alle kanten,
tot huis van vrede en vreugde,
van spelen, zingen en dansen,
waar overvloed en vergeving is: brood en liefde,
voor verlorenen, voor u, voor mij, voor allen!

LIED: 360: 1

Samen bidden we nu in Christus en de Geest
verenigd: **Onze Vader...**

- We wensen elkaar de Vrede van Christus.

- Delen van brood en wijn

- Dankgebed

We gaan (zo mogelijk) staan

SLOTLIED 605

ZEGEN

Allen antwoorden: **Amen, Amen, Amen**

COLLECTE BIJ DE UITGANG

MUZIEK

Na afloop van de dienst ontmoeten we elkaar bij de koffie of thee met.....???

COLLECTE:

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of middels deze link:

<https://site.skqcollect.nl/292/pagina/5627/digital-e-collecte.html>

1. Hospice Apeldoorn

De avondmaalscollecte is bestemd voor het hospice in Apeldoorn. Het hospice is een plek waar mensen in de laatste levensfase goede zorg, geborgenheid en persoonlijke aandacht krijgen. Het hospice draait voor een belangrijk deel op betrokken vrijwilligers en verpleegkundigen die zich al jaren inzetten voor het hospice. Er wordt gekeken wat er nodig is om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. Een deel van de kosten die verbonden zijn aan een verblijf in het hospice worden vergoed door de zorgverzekering, maar er zijn ook kosten die niet vergoed worden.

Daar is deze collecte voor bedoeld.

2. Goede Herderkerk

3. Wijkkas

BLOEMENGROET:

De bloemen van deze zondag gaan namens de Goede Herderkerk:

☼ met een felicitatie naar dhr. Van den Burg, Laan van Orden,

☼ ter bemoediging naar dhr. Nijkamp, Pieter de Hoochlaan.

Bij het meeleeftbord in de hal kunt zich melden om de bloemen weg te brengen en kunt u uw naam op de kaart schrijven die met de bloemengroet wordt bezorgd.

Ook gaan de bloemen naar 2 gemeenteleden van de Grote Kerk en de Jachtlaankerk.

In verband met de privacywetgeving worden de namen alleen op de fysieke liturgie die tijdens de viering wordt gebruikt, gepubliceerd.

Sobere soepmaaltijd woensdag 29 maart

Welkom bij de wekelijkse 40-dagen soepmaaltijd op woensdag 29 maart a.s. van 18.00 – 19.00 uur in de Jachtlaankerk. Geef je op, uiterlijk twee dagen van tevoren bij Sjani van der Laan: sjani-gijsvdlaan@hetnet.nl of 06-29464959.

5 april Paasmiddag senioren JLK

De senioren van de Jachtlaankerk en Kapel Hoog Soeren worden uitgenodigd voor de Paasmiddag. De kerk is open vanaf 15.00 uur, we beginnen om 15.30 uur met onder andere het paas evangelie en de overdenking door onze wijkpredikant. We zingen liederen en besluiten de middag na een collecte voor een goed doel met een gezellige broodmaaltijd, einde om 17.30 uur. Ook als u geen uitnodiging krijgt kunt u zich opgeven voor 28 maart bij Bets van de Pol, tel. 055 355 6955, en bij Jenneke Sielias, tel. 06 53 84 20 45. Of via de mail: kerstpaasviering@gmail.com Wel afmelden als u toch onverhoopt niet kan komen.