



9^e Zondag van de herfst, 12 november 2023

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN

Voorganger: Egbert Fokkema

Ouderling: Chris Dijkens

Diaken: Cocky van Hell

Lector: Riek van Dijk

Organist: Reinder Torenbeek

Thema: "wij zullen opstaan, lachen, juichen en leven!"

MUZIEK

De ambtsdragers komen binnen

DE DIENST BEGINT

WE VERSTILLEN

WOORD VAN WELKOM

We gaan (zo mogelijk) staan

INTOCHTSLIED uit Geroepen om te zingen

Lied 126: 1, 3 (melodie Psalm 118)

1. Gods woord, zo dikwijls afgeschreven, bestaat niet louter op papier, maar komt in vlees en bloed tot leven: de speelplaats van het heil is hier. Verborg en vuur, een sterk vermoeden, verwaaide flarden van een lied; voldoende om de hoop te voeden op 't rijk waarin God zelf voorziet.

3. Wij mogen sprekend op God lijken. Hij brengt ons samen in een kring, waar wij elkaar de handen reiken: de laatste wordt steeds eersteling. De rollen zijn ons voorgeschreven: de koning komt als één die dient om machtigen de les te lezen, de armen delen in de winst.

BEMOEDIGING EN GROET

V: Onze Hulp is in de Naam van de Heer Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Onder de hoede van de hemel schuilen wij God, bij U en bij elkaar, onder Uw vleugels zoeken wij heil, de weg ten leven. In Uw licht klaart onze dag op, wordt zelfs de nacht ons als de dag. Dat wij ons verbinden aan U en aan elkaar en vol vertrouwen samenleven in de verwachting van Uw Zegen!

Genade zij ons van God onze Vader, van Jezus Christus onze Verlosser, opgestane Heer en Heiland in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen.

We gaan zitten

ZINGEN: uit Geroepen om te zingen - Lied 9 (melodie Lied 482: 'Er is uit 's werelds dui'stre wolken')

1. Uit honderd huizen hier gekomen, uit eigen zorgen opgestaan, is ieder met zijn eigen dromen tot hier zijn eigen weg gegaan, hier hopen wij elkaar te vinden, hier

tellen de verschillen niet. Hier zingen vreemden zich tot vrienden: op hoop van zegen: zing een lied.

2. Wij willen bij elkander schuilen, verdriet alleen is vaak te groot, een schouder om op uit te huilen, een hand die droeve tranen droogt; zo leren wij elkaar weer zingen getroost met wat het leven biedt. Kom, laat ons weer opnieuw beginnen: op hoop van zegen: zing een lied.

3. Want hier en alom in de landen, gaan mensen vaak en fel te keer, ze maken vuisten van hun handen en nodeloos doen zij ons zeer; baan liever wegen uit dit heden, geloof in wat je nog niet ziet, en sluit je aan bij onze beden: op hoop van zegen: zing een lied.

4. Door onze wereld snijden grenzen, staan muren en loopt prikkeldraad. Aan beide kanten wonen mensen, verknipt door aangeleerde haat en op het scherp van deze snede, daar leven wij maar eig'lijk niet. Ons bidden blijft een roep om vrede: op hoop van zegen klinkt ons lied.

GEBED OM ONTFERMING

HARTVERSTERKER (voorganger)

GLORIALIED Gez. 487 (LvK) vs 1

De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Zo komt Hij steeds met stille overmacht en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

DE DIENST VAN HET WOORD

GEBED om het licht van Gods Geest bij de opening van het Woord, zingend af te sluiten op melodie van Gez. 435 (LvK)

Breng ons daar waar mensen leven wachtend op een woord van hoop doe ons delen, doe ons geven in Uw Geest zijn wij gedoopt
Laat uw Naam ons leven worden, rode draad in ons bestaan, ankervast, vandaag en morgen kracht en moed om door te gaan.

Breng ons daar waar mensen wonen geef hen bij elkaar een thuis waar ze liefde mogen tonen samen delen last en kruis

Breng ons daar waar in de stilte brood gebroken wordt, gedeeld waar uw Geest doorheen de kilte breekt en zalft en harten heelt.

Lezing uit het OT: Jesaja 35 vs 1-7

ZINGEN: Lied 608: 1 en 3

Evangelielezing: Marcus 2 vs 1-12 (BiGT)

ZINGEN: op de melodie van Lied 68 of 723:

U die mij zoekt, U die mij vindt, U die iets nieuws met mij begint
en die mij om doet keren naar waar het leven wordt geleefd en ieder die om toekomst geeft het leven nieuw kan leren
U die mij ziet en noemt mijn naam die mij ontdoet van hoon en blaam
mij ziet met nieuwe ogen bij U zal ik een iemand zijn gezien, gekend, bevestigd zijn en voluit leven mogen

OVERDENKING:

Kijken en luisteren naar : “You raise me up”

Zingen uit ‘Tegen het donker’ van Sytze de Vries: lied 84 vs 1 t/m 4 en 6

1. Ongeziene vreemde verten wenken ons van hogerhand. Uitgeleid uit angst en vrezen ligt het leven voor de hand.
2. Als verspieters van de toekomst, als bewakers van de droom, zullen wij het land verkennen waar God bij de mensen woont.
3. Op die lange weg naar morgen is het God die ons behoedt: brood dat ons van boven toevalt voedt ons hier met goede moed.
4. Over grenzen van de onmacht dragen wij de druiven aan die als teken mogen rondgaan, sprekend van een nieuw bestaan.
6. Aangewakkerd door Gods adem, zonbeschenen door zijn Geest, bloeien wij tot een oase die woestijnen overleeft.

KORTE STILTE

MUSICA PRO DEO: melodie lied 913

“Wat de toekomst brengen moge..”

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)

MEDEDELINGEN

We gaan (zo mogelijk) staan

SLOTLIED 216 uit Tussentijds, vers 1 en 3

1. Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede, daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede, wordt ooit gehoord uit mensenmonden dat woord: wij zullen leven in vrede.

3. Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten. Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan – vrede de weg voor mijn voeten.

ZEGEN

En wij mogen anderen ook tot zegen zijn, door te zingen: Lied 418 vs 2

COLLECTE BIJ DE UITGANG

MUZIEK

COLLECTE:

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of middels deze link:

<https://site.skqcollect.nl/292/pagina/5627/digita-le-collecte.html>

1. Diaconie, Kerk in Actie / Noodhulp Israël en Gaza

De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijfelijk. Kerk in Actie is een noodhulpactie gestart voor Israël en Gaza. In Israël bieden we praktische en psychosociale hulp aan groepen die op dit moment extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via ons internationale netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen bieden we waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst. De oorlog tussen Hamas en Israël roept in Nederland, en ook binnen onze kerk, veel emoties op. Als kerk weten we ons verbonden met alle slachtoffers van dit geweld, zowel aan Israëlische als aan Palestijnse kant, en willen we hulp bieden daar waar dat het hardst nodig is. Daarom doen we een klemmend beroep op je: help mee, en geef wat je kunt missen.

2. Goede Herderkerk

3. Wijkkas

BLOEMENGROET:

De bloemengroet gaat met een hartelijke groet naar Willie en Alie Nijhof, Kamerling Onnestr. Willem verblijft tijdelijk in het Zonnehuis te Beekbergen, en naar mevr. Verstraten, verblijvende in Casa Bonita, afd. Klingelbeek. Bij het meeleeftbord in de hal kunt zich melden om de bloemen weg te brengen en uw naam op de kaart te schrijven die met de bloemengroet wordt bezorgd.