

Zondagsbrief 4 februari 2021

Voorganger : ds Bram Bregman

Organist : dhr Herman Koopmans

ONGEHOORDE VERHALEN - Thema: Rispa - wie heeft God verstaan ?



Beeld Suzan Hijink

Orde van dienst

1. De ontmoeting

- Orgelspel
- Zingen: Zing voor Gods licht (mel. 868)
 1. Zing voor Gods licht
dat de schepping nieuw kleurt in de morgen,
opklimt ten hemel met slingers wit en sluierwolken.
Zon strelend zacht na een verkwikkende nacht,
aarde leeft op als herboren.
 2. Zing voor Gods kracht
die de ketenen breekt die ons binden,
duister verdrijft wanneer wanhoop en angst ons verblinden.
Wat ons beschaamt, mag in haar liefde bestaan.
Zij zoekt ons teder te vinden.

3. Zing voor Gods recht
dat de machthebbers mores zal leren,
arglist ontmaskert, uiteen jaagt wie trots paraderen.
Recht, levend recht, dat onderdrukking beslecht
en ons tot vrijheid doet keren.
 4. Zing voor de heiligen,
zij gaan ons voor in geloven.
Als wij vermoeid niet meer kunnen,
staan zij ons voor ogen.
Zij leven klaar; de nieuwe schepping is daar:
mensen door Gods Geest bewogen.
- Begroeting door de ouderling van dienst Rudy Scholten
 - Stil gebed

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw is en het werk van Zijn handen niet loslaat

- Ieder gaat zitten
- Kyriëgebed
- Glorialied: JLB 122: 1, 2, 4 – Zeg nooit onze wereld is gebroken

3. De lezingen en de verkondiging

V: De Heer is met u allen

A: Zijn vrede is met u

- Gebed om de heilige Geest
- Kindermoment
- Kinderlied: Als je geen liefde hebt voor elkaar



1. Als je geen lief - de hebt voor el - kaar,



val - len de dro - men in dui - gen.



Dro - men van vre - de wor - den niet waar,



kwaad is niet om te bui - gen.

Refrein



Als je geen lief - de hebt voor el - kaar



leef je bui - ten Gods glo - ri - a. glo - ri - a.

- Als je geen liefde hebt voor elkaar,
Vallen dromen in duigen,
Dromen van vrede worden niet waar,
Kwaad is niet om te buigen. *Refrein*
- Als je geen antwoord geeft op verdriet,
Zullen de tranen niet drogen,
Als je het leed in de wereld niet ziet,
Worden Gods woorden verbogen. *Refrein*
- Als je geen liefde meer hebt voor elkaar
Is er geen hoop meer op zegen
Kinderen, maak de liefde toch waar,
Schrijf het op alle wegen. *Refrein*

- Inleiding en gebed om de heilige Geest
- Luisterlied: Signalen – Herman van Veen
De dwaze moeders op het plein
Wier kinderen verduisterd zijn
En die nog steeds jaren door roepen
Ongehoord
Ze schuifelen door het journaal

Geef hun een teken een signaal
Dat geen enkele deur eeuwig dicht zal zijn
Dat aan het eind van de tunnel weer licht zal zijn
Gezinnen die de apartheidswaan
Meedogenloos uiteen liet slaan
Ze komen toch weer bij elkaar
Voor even maar
Want liefde is daar illegaal
Geef hun een teken een signaal
Dat geen enkele deur eeuwig dicht zal zijn
Dat aan het eind van de tunnel weer licht zal zijn

Vervolgden om geloof of ras
Vervolgden om wat vader was
Vervolgden met het schietgebed
Van Jezus Marx of Mohammed
Vervolgden met een ideaal
Geef hun een teken een signaal
Dat geen enkele deur eeuwig dicht zal zijn
Dat aan het eind van de tunnel weer licht zal zijn

La la la

De dwaze moeders op het plein
Wier kinderen verduisterd zijn
En die nog steeds jaren door roepen
Ongehoord
Zoals de mijnwerkers in de mijn
De redding moet al bezig zijn
De andere zijn hulp gaan halen
Het wachten is op de signalen.

- Lezing: 2 Samuel 21: 1 – 6a
- Zingen: JLB 116
- Lezing: 2 Samuel 21: 6b - 14
- Zingen: 925 (2x)
- Overdenking
- Meditatieve muziek
- Zingen: 994
- 4. **Het verzamelen**
 - Gebeden
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader gezongen – JLB 39
 - Mededelingen door de dienstdoende diaken
 - Zingen: 321: 1, 2, 3, 6, 7.
 - Zegen
 - Orgelspel

Nieuws uit en voor de wijkgemeente

Collecte

1. voor Kerk in Actie -Werelddiaconaat
Bangladesh kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten.
2. voor de Jachtlankerk/ Kapel Hoog Soeren
Vier keer per jaar vieren we avondmaal met elkaar. Om een mooie inhoudelijke invulling te geven aan het avondmaal maken we kosten. Deze collecte is o.a. voor het avondmaal, van harte aanbevolen.
3. voor de wijkkas/ouderenwerk
Door ondersteuning vanuit de wijkkas kunnen veel wijkgerichte activiteiten plaatsvinden. Vandaag noemen we het ouderenwerk in onze wijk. Een voorbeeld is het werk dat gedaan wordt door het TOP (Team Ouderen Pastoraat). Een flink aantal vrijwilligers brengt regelmatig een bezoekje aan de ouderen, ook in de Loohof en in de verpleeghuizen.

Bloemen;

De bloemen van vandaag worden, als groet: van de Goede Herderkerk, de Grote Kerk en de Jachtlankerk naar een aantal gemeenteleden gebracht.

Kerkdienst zondag 11 februari 2024 – 10.00u
Goede Herderkerk: ds. Michiel de Leeuw

Kletsstof op tafel

Heeft u de 'Kletsstof' al eens geprobeerd? Bij de koffie na de kerkdienst treft u op verschillende tafels een kletsstof aan, met diverse vragen om over de viering door te praten. U en uw tafelgenoten zijn uiteraard vrij om hier al of niet gebruik van te maken. Wilt u zeker zijn van een verdiepende uitwisseling over de dienst? Kies dan de tafel met het vlaggetje 'Nabomen'.
Gegarandeerd een goed gesprek!
NB: vandaag is er i.v.m. de midwintermarathon geen koffiedrinken na de kerk.

Duurzame Vastenactie: doe jij ook mee?

Zondag 18 februari is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Het is een oude traditie om deze voorbereidingstijd tot Pasen ook echt als óefentijd te benutten. Voor lichaam en geest. Daarbij kan het helpen om te vásten. Door af te zien van bepaalde behoeften die je hebt en die ongemerkt dwingend kunnen zijn. Óf door juist dingen nieuw te doen die je anders weinig doet. Zo word je er bewust van dat je dagelijks kunt kiezen om dingen anders te

doen. En het helpt om meer ruimte te scheppen voor de essentie, voor je medemens, voor God, ja voor de áárde! Want dit jaar starten we een gezamenlijke dúurzame vastenactie. Met Jachtlankerk, Grote Kerk en Goede Herderkerk. We doen het samen. Doe jij ook mee? Kies een eigen vastenactie voor de Veertigdagentijd: van vegetarisch eten, korter douchen tot minder shoppen, verspillen of autorijden. Kijk voor het hele verhaal op de websites van onze drie kerken en kies! Als je wilt, kun je je keuze delen via een online formulier en zelfs meedoen in een whatsappgroep om het nóg meer samen te doen. Van harte aanbevolen!

In het boekje **Verdieping in Noord-West** was één van de items: 'BIJBELLEN, leerhuis rondom Openbaring: een boek vol beelden en hemelse vergezichten' door Niels Stouten. Deze 4 avonden waren destijds bedoeld voor mensen tot 60 jaar. Ouderen waren echt niet welkom. In de afgelopen kerkdienst werd afgekondigd dat Niels deze avonden nu ook voor alle leeftijden wil gaan geven. De eerste avond is in de consistorie van de Grote Kerk op 22 februari van 20:00-21:30 uur. Info en opgave: Hestersmits@ziggo.nl of 06-516272241

Soepmakers gezocht voor de Veertigdagentijd

In de komende Veertigdagentijd houden we weer wekelijks een gezamenlijke sobere soepmaaltijd in de Jachtlankerk. De data zijn: dinsdag 20 februari, maandag 26 februari, donderdag 7 maart, woensdag 13 maart, donderdag 21 maart en maandag 25 maart. Telkens van 18.00 tot 19.00u. Per maaltijd hebben we vier mensen nodig die een pan soep willen maken voor 8 personen. Daarom: soepmakers gezocht! Wil jij eens (of meer dan eens) meedoen, geef je dan op bij Lenie Blanken via wijkteamilk@gmail.com of 06-13502538. Alvast bedankt! Je kunt je ook alvast opgeven voor de maaltijd(en) zelf, dat kan bij Sjani van der Laan: sjani-gijsvdlaan@hetnet.nl of 06-29464959.

De Jachtschotel:

Op vrijdag 9 februari is er weer een Jachtschotel, een vegetarische maaltijd die we met elkaar klaarmaken. We starten om 17.00 uur met voorbereiden en gaan om 18.00 uur aan tafel. Richtprijs voor deelname is 5 euro. Opgeven kan via de intekenlijst bij de keuken in de Jachtlankerk of via een mail naar Saskia Kattermölle: skattermulle@planet.nl of een bericht naar mobielnr 06 52416133. Iedereen is van harte welkom, ook familie of burenl!

Paasgroetenactie 2024

Vandaag kunt u paasgroetenkaarten schrijven voor gedetineerden in Nederland en aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. De afbeelding op de kaart van 2024 is gemaakt door een

gedetineerde vrouw in Zwolle. Ze beeldt daarmee uit dat Jezus' opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Kosten Nederlandstalige dubbele kaart met postzegel 1,87 €; kosten Engelstalige kaart zonder postzegel 0,50 €. We vragen een vrijwillige bijdrage om de kosten enigszins te dekken. Schrijft u ook mee? Hartelijk dank! Gratis vakantie voor 100 gezinnen op bijstandsniveau in 2024

Ken je een gezin met schoolgaande kinderen met een inkomen op bijstandsniveau dat het zó verdient er even uit te gaan? Meld dit gezin dan aan bij de diaconie. diaconie@jachtlaankerk.nl. De diaconie kan samen met het gezin een aanvraag indienen. De vakanties worden aangeboden door Het vakantiebureau en RCN Vakantieparken. Aanmelden kan in de maand februari!

Oproep **Pop-up koor** Winterkerk editie – **Zing je ook mee?**

In de Jachtlaankerk is het na vier edities bijna een traditie aan het worden, het Pop-up koor. Een projectkoor voor iedereen die het leuk vindt om samen met anderen te zingen. Zing je ook mee met deze gezamenlijke Winterkerk-editie?

Wat? We repeteren 3x onder begeleiding van Anne-Marieke Evers, professioneel zangeres en dirigent. Onder haar bezielende leiding zingen we, meerstemmig, een mix van liederen.

Je oefent thuis aan de hand van bladmuziek en audio-bestandjes.

Wanneer? De repetitieavonden zijn op maandagavond 4, 11 en 18 maart a.s. van 19.30-21.00 uur

in de Jachtlaankerk. Vervolgens treden we op in de zondagsdienst van 24 maart a.s. in de Grote Kerk. Van belang is dat je alle repetities aanwezig kan zijn én dat je thuis oefent.

Het optreden is op zondag 24 maart a.s. in de Grote Kerk. Van tevoren zijn we eerder aanwezig om in te kunnen inzingen.

Vind je het leuk om samen met anderen te zingen? Ben je bereid om thuis je eigen partij te oefenen? Geef je dan nu op!

Aanmelden voor het Pop-up koor kan bij Julian Kruis, juulkruis@hotmail.com / 06-49440652.

Graag ook je 06-nummer vermelden, zodat we een appgroep aan kunnen maken.

We kijken ernaar uit om samen met de drie kerken iets moois neer te zetten.

Hopelijk tot ziens en zings! *Sylvia, Yvonne, Anne-Marieke en Julian*