



Zondag 'Reminiscere'= Gedenk uw barmhartigheid, Heer! (Ps. 25:6)

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN

Voorganger: ds. Gerrit Ruitkamp

Ouderling: Clary Spijker

Diaken: Fenny Meijer

Lector: Gijswim de Haas

Organist: Bert Noordegraaf

Thema: 'Zaaien en groeien'

In deze Veertigdagentijd lezen we bijbelverhalen over het thema 'Zaaien en groeien'.

In de Bijbel is het zaad dat in de grond valt en nieuw leven voortbrengt een bekend beeld voor de dood en de opwekking van Jezus die we met Pasen vieren.

Ook in andere bijbelteksten wordt het beeld van zaaien en oogsten gebruikt om iets te vertellen over God en wat het betekent om je aan Hem toe te vertrouwen.

Deze tweede zondag in de Veertigdagen horen we echter over niet zaaien en niet oogsten

MUZIEK

De ambtsdragers komen binnen

DE DIENST BEGINT

WE VERSTILLEN

WOORD VAN WELKOM

We gaan (zo mogelijk) staan

INTOCHTSLIED: 536: 1,2.

'Alles wat over ons geschreven is'.

¹ Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; de tien geboden en de veertig slagen, dit hele leven dat geen leven is.

² De schepping die voor ons gesloten was ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. O zoon van David, wees met ons bewogen, het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

BEGINWOORDEN

v: Onze hulp is de Naam van de Heer

a: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a: **en die nooit laat varen het werk dat zijn hand aan heel de schepping begon!**

v: Genade zij u en vrede,
van God onze Vader,
van Jezus Christus, de Zoon,
door de heilige Geest.

a: **Amen.**

We gaan zitten

GEBED OM ONTFERMING

(wij sluiten dit gebed af met **lied 301g**!)

V. Kyrie eleison, eleison!

A. Kyrie eleison, eleison!

LIED: Psalm 25: 2,3.

'Heer, ik hef mijn hart en handen

²Here, maak mij uwe wegen door uw woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G'uw treden wendt; leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten, want Gij zijt mijn heil, o Heer, 'k blijf U al den dag verwachten.

³ Denk aan 't vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit: milde handen, vriendelijk'ogen zijn bij U van eeuwigheid. Denk toch aan de zonde niet van mijn onbedachte jaren! Heer, die al mijn ontrouw ziet, wil mij in uw goedheid sparen.

DE DIENST VAN HET WOORD

INLEIDING

GEBED

LEZING UIT DE TORA: Leviticus 25:1-13

ZINGEN: 538: 1,2,4.

'Een mens te zijn op aarde'

¹ Een mens te zijn op aarde in deze wereltijd, is leven van genade buiten de eeuwigheid, is leven van de woorden die opgeschreven staan en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan.

² Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

⁴ Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

LEZING UIT DE EVANGELIËN: **Lucas 4:14-30**

ZINGEN: **607**

'Gij zijt voorbij gegaan'

¹ Gij zijt voorbijgegaan,
een steekvlam in de nacht.
De vonken van uw naam
zijn ogen in ons hart.
In flarden hangt uw woord
om onze wereld heen,
wij leven in U voort,
wij zijn met U bekleed.

² Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan,
Gij zijt een mens te veel.
Gij zijt voorgoed. Gij zijt
verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt U uit,
ondenkbaar is uw dood.

³ Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan,
een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag,
ik hoop u tegemoet
zolang ik leven mag.

OVERDENKING

KORTE STILTE

MUSICA PRO DEO

Christe, aller Welt Trost - J.S. Bach

ZINGEN: **843** ‘

'Wat te kiezen, leven, dood'

¹ Wat te kiezen, leven, dood,
afgod geld, genadebrood?
Alles houden wat ik heb,
of mij geven, gaandeweg?

² Wat mij vasthoudt, wat mij heeft,
wat mij werft en wat mij leeft,
is het vele, geld en goed,
aarden schatten, overvloed.

³ Die mij vasthoudt, weegt en wikt,
die mij voedt en mij verkwikt,
is de Ene, goed is God,
hemelschat, genadebod.

⁴ Wat te kiezen, leven, dood,
afgod geld, genadebrood?
Alles houden wat ik heb,
of Hem volgen op zijn weg.

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

GEDACHTENIS van een overleden gemeentelid.

We gaan (zo mogelijk) staan

ZINGEN: **961**

'Niemand leeft voor zichzelf'

Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven
voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

We gaan zitten

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)

*(Na elke bede zingen wij **368d**:*

*"Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U!"*

MEDEDELINGEN

We gaan (zo mogelijk) staan

SLOTLIED: **536:1,3,4.**

'Alles wat over ons geschreven is'

¹ Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.

³ Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

⁴ Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

ZEGEN

Allen antwoorden: **Amen, Amen, Amen**

COLLECTE BIJ DE UITGANG

MUZIEK

COLLECTE:

*U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of
middels deze link:*

**[https://site.skqcollect.nl/292/pagina/5627/digital
e-collecte.html](https://site.skqcollect.nl/292/pagina/5627/digital-e-collecte.html)**

Winterdienst zondag 3 maart 2024:

10:00 uur in de Jachtlaankerk, voorganger
ds. Michiel de Leeuw

1. Diaconie / CNAP

Mensen die dringend behoefte hebben aan financiële ondersteuning en niet in aanmerking komen voor andere voorzieningen, kunnen gebruik maken van CNAP. Dit Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn is opgericht door de Protestantse Gemeente Apeldoorn samen met een aantal andere kerkgenootschappen. Het fonds is een voortzetting van de bij onze kerken al lang bestaande Individuele hulpverlening. Met deze collecte steunt u mensen buiten de kerk, die in financiële nood verkeren en een tijdelijk steuntje in de rug hard nodig hebben.

2. Goede Herderkerk

3. 40-dagentijdcollecte – Missionair Werk

Nederland - De Kliederkerk is er voor iedereen

In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa's en oma's de betekenis van bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen bijbelverhalen kunnen ontdekken, samen vieren en samen eten.

BLOEMENGROET:

De bloemengroet gaat met ter bemoediging naar Cocky van Hell, Ooievaarlaan, na opname in het ziekenhuis en naar Jan en Wil Meijerink, Chamavenlaan, vanwege de verhuizing van Jan naar De Loohof. Bij het meeleeftbord in de hal kunt zich melden om de bloemen weg te brengen en uw naam op de kaart te schrijven die met de bloemengroet wordt bezorgd.