



5^e Zondag van de zomer, 30 juni 2024
GOEDE HERDERKERK - APELDOORN
Voorganger: ds. Jan Lammers
Ouderling: Kees Wenniger
Diaken: Siny Dijkens
Lector: Oege Wierda
Organist: Reinder Torenbeek

MUZIEK

De ambtsdragers komen binnen

DE DIENST BEGINT

MOMENT STILTE

WOORD VAN WELKOM

We gaan (zo mogelijk) staan

AANVANGSLIED: Psalm 139 : 1 en 2

BEGINWOORDEN

v: Onze hulp is de Naam van de Heer

a: die hemel en aarde gemaakt heeft

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid

**a: en die nooit laat varen het werk dat zijn hand
aan heel de schepping begon!**

v: Genade zij u en vrede,
van God onze Vader,
van Jezus Christus, de Zoon,
door de heilige Geest.

a: Amen.

We gaan zitten

GEBED OM ONTFERMING

LOFPRIJZING

We gaan (zo mogelijk) staan

GLORIALIED: 868 : 1

We gaan zitten

DE DIENST VAN HET WOORD

GEBED

LEZING: : Psalm 139 : 1 - 18

ZINGEN: Alles Wordt Nieuw I, 20

Laat de kind'ren tot Mij komen,
alle alle kind'ren.
Laat de kind'ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind'ren.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind'ren open,
laat ze allen groot en klein
bij mij binnenlopen.

Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.

Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.

OVERDENKING

KORTE STILTE

MUSICA PRO DEO

Pastorale (René Louis Becker)

ANTWOORD VAN DE GEMEENTE

ZINGEN: Psalm 139 : 9 en 10

DOOP van Esmée Victoria Dalhuisen

Bij binnenbrengen van Esmée zingen we:
op melodie van Psalm 134

Wij komen bij het water saam,
Gij roept ons, Gij noemt onze naam
en legt uw handen op ons hoofd –
uw Naam, o God, zij hooggehoofd!

Geef dan dit kind dat U behoort
uw Naam, uw veelbelovend woord
en zeg: vrees niet, Ik ben erbij,
vrees niet, mijn kind, jij bent van Mij!

Heer, neem dit kind uit onze hand,
draag het naar het beloofde land,
draag het, o Herder, in uw schoot,
dwars door het water van de dood.

Uw naam zij glorie toegebracht,
die Naam draagt nu een nieuw geslacht –
Heer, Gij zijt goed voor ons geweest,
Lof zij U, Vader, Zoon en Geest!

We gaan (zo mogelijk) staan

Na de doop zingt de gemeente: Lied 363

We blijven na dit zingen staan!!

Na het jawoord van de gemeente zingen we het dooplied

op melodie van "Wat de toekomst brengen moge"

Kind, wij droegen je op handen
naar het water van de bron.
Want jouw leven mag niet stranden
niet vergaan in het waarom.
Door het water vroeg of later
kom je dicht bij het geheim.
Van de God die zegt: Ik ben er
voor jou die mijn kind mag zijn

Als jouw naam wordt uitgesproken
over duister water heen,
is jouw eenzaamheid doorbroken,
ben je hier niet meer alleen.
Opgenomen en verbonden
met de Naam die vrede is,
gaat jouw leven niet ten onder
omdat God steeds bij jou is

Voor de kinderen op aarde
wil de Heer een Vader zijn,
of je bruin of zwart of blank bent,
heel erg groot of heel erg klein.
Altijd mag je bij Hem komen
met je blijdschap en verdriet,
altijd wil de Heer je helpen.
Lieve kind vergeet dat niet.

We gaan zitten

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)

EINDE VAN DE DIENST

We gaan (zo mogelijk) staan

SLOTLIED: **Evangelische Liedbundel, lied 308**

1. Door - grond mijn hart
en ken mijn weg, o Heer,
Be - proef me en zie wat
niet is tot uw eer.
Is soms de weg
die 'k ga niet goed voor mij:
leid me op de eeuw' - ge weg,
Heer, maak mij vrij!

O, Heil'ge Geest,
kom tot uw heerschappij,
schenk een herleving en begin bij mij.
Zegen uw volk,
maak 't als een bruid bereid,
wachtend op Jezus' komst
in heerlijkheid.

ZEGEN

Allen antwoorden: **Amen, Amen, Amen**

COLLECTE BIJ DE UITGANG

MUZIEK

COLLECTE:

*U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of
middels deze link:*

<https://site.skqcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html>

1. Diaconie/WereldDiaconaat (Moldavië)

In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid.

Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care ouderen thuiszorg, komt op voor hun rechten en ondersteunt mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.

2. Goede Herderkerk

3. Wijkkas

BLOEMENGROET:

De bloemengroet gaat ter bemoediging naar: Mw. J.J. Dekker – Logtenberg, Gemzenstraat en met felicitaties naar de ouders van Esmee Victoria, Jeroen Dalhuisen en Sylwia Golanska, De Hegge.

Bij het meeleeftbord in de hal kunt zich melden om de bloemen weg te brengen en u uw naam op de kaart schrijven die met de bloemengroet wordt bezorgd