



6^e Zondag van de zomer, 7 juli 2024
GOEDE HERDERKERK - APELDOORN
Voorganger: ds. Jan Lammers
Ouderling: Gerrit Stegenga
Diaken: Fenny Meijer
Lector: Gijswim de Haas
Organist: Bert Noordegraaf

MUZIEK

De ambtsdragers komen binnen

DE DIENST BEGINT

MOMENT STILTE

WOORD VAN WELKOM

We gaan (zo mogelijk) staan

AANVANGSLIED: **Psalm 27: 7**

BEGINWOORDEN

v: Onze hulp is de Naam van de Heer

a: die hemel en aarde gemaakt heeft

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid

**a: en die nooit laat varen het werk dat zijn hand
aan heel de schepping begon!**

v: Genade zij u en vrede,
van God onze Vader,
van Jezus Christus, de Zoon,
door de heilige Geest.

a: Amen.

We gaan zitten

GEBED OM ONTFERMING

ZINGEN: **Psalm 116 : 1 en 2**

LOFPRIJZING

We gaan (zo mogelijk) staan

GLORIALIED: **Psalm 116 : 4 en 8**

We gaan zitten

DE DIENST VAN HET WOORD

GEBED

LEZING: **Marcus 5 : 22 - 43**

ZINGEN: **Lied: 855**

OVERDENKING

KORTE STILTE

MUSICA PRO DEO

ANTWOORD VAN DE GEMEENTE

ZINGEN: **Lied: 938 : 1 en 2**

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

GEDACHTENIS van mevr. Rie Verstraten

We gaan (zo mogelijk) staan

ZINGEN: **Lied: 769: 1 en 6**

We gaan zitten

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)

EINDE VAN DE DIENST

MEDEDELINGEN

We gaan (zo mogelijk) staan

SLOTLIED: **Lied: 416**

ZEGEN

Allen antwoorden: **Amen, Amen, Amen**

COLLECTE BIJ DE UITGANG

MUZIEK

COLLECTE:

*U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of
middels deze link:*

**[https://site.skqcollect.nl/292/pagina/5627/digita
le-collecte.html](https://site.skqcollect.nl/292/pagina/5627/digita
le-collecte.html)**

1. Diaconie / Vakantie minder draagkrachtigen

Leven met een heel beperkt budget is voor een
behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens de
dagelijkse realiteit. Daarvan kan vaak geen
vakantie betaald worden. De Diaconie stelt ieder
jaar een aantal van deze minder draagkrachtige
personen en gezinnen uit Apeldoorn in staat om
toch van een korte vakantie te genieten. Met de
bijdrage van vandaag wordt dat mogelijk gemaakt.

2. Goede Herderkerk

**3. collecte Protestantse Kerk - Pastoraat
Nederland - Preken in gebarentaal**

Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en
onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Hun
visuele dovenwereld is een totaal andere dan de
horende woordenwereld. Daarom is er binnen de

Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovensdiensten met gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen.

BLOEMENGROET:

De bloemengroet gaat met de felicitaties naar dhr. Wim Sietses, Frans van Mierisstraat, en ter bemoediging naar mevr. Thea Kolkman, Chamavenlaan. Bij het meeleeftbord in de hal kunt zich melden om de bloemen weg te brengen en uw naam op de kaart te schrijven die met de bloemengroet wordt bezorgd.