



## ZOMERKERK “Een warm onthaal”

9<sup>e</sup> Zondag van de zomer 28 juli 2024  
GOEDE HERDERKERK - APeldoorn  
Voorganger: Ds. Gerrit Ruitkamp  
Ouderling: Jan Korevaar  
Diaken: Cocky van Hell  
Lector: Riek van Dijk

Kijken: [dashboard.dienstmeekijken.nl/ghkapeldoorn](https://dashboard.dienstmeekijken.nl/ghkapeldoorn)



‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’  
(Mt. 14:27)

### MUZIEK

*De ambtsdragers komen binnen*

### DE VOORBEREIDING

### MOMENT STILTE

### WOORD VAN WELKOM

*We gaan (zo mogelijk) staan*

AANVANGSLIED: 217:1,2,3. ‘De dag gaat open’

### BEGINWOORDEN

v: Onze hulp is de Naam van de Heer  
a: **die hemel en aarde gemaakt heeft**  
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
a: **en die nooit laat varen het werk dat zijn hand  
aan heel de schepping begon!**

### GROET

v. JHWH zij met u allen!  
v. **En ook met u!**

### DREMPELGEBED

v. Gij die ons geroepen hebt,  
nog altijd zoekt en ons wilt kennen:  
a. **blijf naar ons vragen!**

v. Als wij niet horen, vluchten in zwijgen,  
noem onze naam, noem ons uw geliefde:

a. **Blijf naar ons vragen!**

v. Gij die ons vasthoudt,  
ons leven ten goede:

a. **Sta ons voor ogen!**

v. Doe ons elkáár zien zoals Gij ons ziet:

a. **Sta ons voor ogen!**

v. Die ons geroepen hebt:

a. **Hoor ons gebed! Amen.**

*We gaan zitten*

ZINGEN: (vervolg) Lied 217:4,5

### GEBED OM ONTFERMING

*We gaan (zo mogelijk) staan*

GLORIALIED: 103a:1,3,4. ‘Loof nu mijn ziel’

*We gaan zitten*

### DE DIENST VAN HET WOORD

### GEBED OM DE GEEST

LEZING UIT DE PROFETEN: Jona 2:1-10

ZINGEN: Lied 155: ‘Zijt Gij mijn God?’

allen: 1,2,3 vrouwen 4  
mannen 5, vrouwen 6  
mannen 7, allen: 8,9

LEZING UIT DE EVANGELIËN: Matteüs 14:22-34

ZINGEN: Lied 933 ‘Gij ziet ons vechten met de  
macht’ (op de melodie van Lied 437)

### OVERDENKING

### KORTE STILTE

### MUSICA PRO DEO

ZINGEN: **Lied 993 'Samen op de aarde'**

allen: 1,2,3

vrouwen: 4 mannen 5

allen: 6,7

Bij het meeleeftbord in de hal kunt zich melden om de bloemen weg te brengen en u uw naam op de kaart schrijven die met de bloemengroet wordt bezorgd.

**DE DIENST VAN HET DELEN**

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)

*Na elke bede zingen wij:*



MEDE DELINGEN - Zie Orde van Dienst

*We gaan (zo mogelijk) staan*

SLOT LIED: **834 'Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht'**

ZENDING EN ZEGEN

**A.: Amen, Amen, Amen**

COLLECTE BIJ DE UITGANG

MUZIEK

---

COLLECTE:

*U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of middels deze link:*

**<https://site.skqcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html>**

**1. Kerk**

**2. Wijkkas**

**3. Diaconie, Vakantie minder draagkrachtigen 3**

Een behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens kan niet genieten van een korte vakantie, omdat zij leven van een beperkt budget. Ook dit jaar kunnen inwoners uit Apeldoorn, die verkeren in bijzondere situaties én een minimuminkomen hebben, zich aanmelden via de wijkdiakenen of de Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn voor een vakantie in Nederland. Met de bijdragen van vandaag kunnen deze mensen, kerkelijk of niet-kerkelijk, toch op vakantie.

**BLOEMENGROET:**

De bloemengroet vanuit de Jachtlankerk gaat naar:

- Mw. J.M. van der Pijl, Graanhof en

- Mw. H.T. Kers-Wijnen, Saturnusstraat

De bloemengroet vanuit de Goede Herderkerk gaat ter bemoediging naar:

- Map en Ger Liefers, Roekenhof

- Janny Verbaas, Burgemeester des Tombeplein