



Zondag 3 november 2024  
Gedachteniszondag  
GOEDE HERDERKERK - APELDOORN  
Voorganger: Dorine Keizer  
Uitvaartdiaken: Corina Besteman en Adilia Bekking  
Ouderling: Gerrit Stegenga  
Diaken: Jeanette Oosting  
Lector: Oege Wierda  
Organist: Teun Kalter

Voor de dienst is er gelegenheid om een kaars aan te steken.

MUZIEK

*De ambtsdragers komen binnen*

**DE DIENST BEGINT**

MOMENT STILTE

WOORD VAN WELKOM

*We gaan (zo mogelijk) staan*

INTOCHTSLIED **286**

BEGINWOORDEN

v: Onze hulp is de Naam van de Heer

**a: die hemel en aarde gemaakt heeft**

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid

**a: en die nooit laat varen het werk dat zijn hand aan heel de schepping begon!**

v: Genade zij u en vrede,  
van God onze Vader,  
van Jezus Christus, de Zoon,  
door de heilige Geest.

**a: Amen.**

DREMPELGEBED

*We gaan zitten*

ZINGEN: **Psalm van de zondag lied 24: 1 en 5**

GEBED OM ONTFERMING

GLORIALIED **864: 1, 2 en 5**

**DE DIENST VAN HET WOORD**

GEBED VAN DE ZONDAG

LEZING: **Matteüs 5: 1 - 12**

ZINGEN: **lied 321: 1, 4 en 6**

OVERDENKING

KORTE STILTE

MUSICA PRO DEO

ZINGEN: **lied 344**

**DE DIENST VAN GEDENKEN**

VERHAAL

ZINGEN: **lied 730**

GEDICHT

Feest in de Hemel

Huil niet om mij  
Want ik heb het goed  
Ik wil dat je nu  
iets kleins voor me doet

Droog al je tranen  
Luister naar mij  
Ik voel me gelukkig  
Ik ben nu weer vrijdag

En jij mag genieten  
Van dat wat er is  
Blijf niet meer hangen  
In pijn en gemis

Want als jij kunt lachen  
Geniet ik het meest  
Dan vieren we hier  
In de hemel – groot feest!

Anne Roozeboom

NOEMEN VAN DE NAMEN, afgewisseld met muziek

Elisabeth Irene (Bep) Bouma, 83 jaar  
Josepha Johanna Elisabeth (Sepha) Bloemendal-  
Holdijk, 91 jaar  
Cornelis Adriaan Musch, 78 jaar  
Gerritje Johanna Jansen-van den Brink, 78 jaar  
Jacoba Louisa Slagman-Evers, 88 jaar  
Jannetje Dalhuisen-van Westeneng, 96 jaar  
Catharina Geertruij Hulzebos-Hamelink, 95 jaar  
Dientje (Nini) Jager-Zandvliet, 93 jaar  
Frits Tonniss Glass, 74 jaar  
Jan Reerds, 74 jaar  
Alida Johanna (Ida) Peters-Teunizen, 91 jaar  
Gerritje Jantje (Gerry) Tromp-van Amersfoort, 84  
jaar

Maria (Rie) Verstraten-Bakker, 89 jaar  
Adriana Kuijl-van Gellecum, 77 jaar  
Elizabeth Brom-Scholten, 95 jaar  
Hendrikus Bartus ten Have, 94 jaar  
Jan Meijerink, 75 jaar  
Hendrik (Henk) van der Zande, 87 jaar  
Maria Burgsma-van der Vegt, 89 jaar  
Andries Dobber, 86 jaar  
Dorothea Christina Doorman, 89 jaar

ZINGEN: **lied 726: 1, 5 en 6**

## **DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID**

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)

MEDEDELINGEN

*We gaan (zo mogelijk) staan*

SLOTLIED **425**

ZEGEN

Allen antwoorden: **Amen, Amen, Amen**

COLLECTE BIJ DE UITGANG

MUZIEK

---

COLLECTE:

*U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of  
middels deze link:*

**[https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digital  
e-collecte.html](https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digital-e-collecte.html)**!

### **1. Diaconie, Kerstactie**

Elk jaar worden via de wijkdiaconieën kerstpakketten en giften verspreid onder mensen die rond de feestdagen iets extra's kunnen gebruiken. Ook dit jaar zullen de diakenen uit uw gemeente weer op pad gaan om mensen te bezoeken. Graag bevelen we deze collecte bij u aan om zo de diakenen in staat te stellen juist voor mensen in de directe buurt een verschil te kunnen maken.

### **2. Goede Herderkerk**

### **3. Kerk in Actie/ Najaarszending. Ghana – Kinderen leren bijbellezen in hun eigen taal**

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn christenen in de minderheid. Vooral in de afgelegen dorpen is het leven een uitdaging, met slechte wegen en tekort aan schoon drinkwater en elektriciteit. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die de uitdagingen van hun leefomgeving begrijpen en de mensen kunnen ondersteunen. Via bijbelclubs leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Ze krijgen de mooi geïllustreerde Bijbel mee naar huis, waar hele families in contact komen met de Bijbelse verhalen. Ouders zijn trots om hun kinderen te horen voorlezen. Zeker als ze zelf analfabeet zijn. Goed

lezen in hun eigen taal helpt kinderen om beter mee te komen op school, waar het onderwijs al gauw in het Engels is, de hoofdtal in Ghana.

### **BLOEMENGROET:**

De bloemengroet gaat met de felicitaties naar mevr. H.J. Rijkeboer - van Dijk, Koning Stadhouderslaan, en ter bemoediging naar Thea Kolkman, Mandala, Sportlaan. Bij het meeleeftbord in de hal kunt zich melden om de bloemen weg te brengen en u uw naam op de kaart schrijven die met de bloemengroet wordt bezorgd.