



4^e Zondag van Advent, 'Rorate', 22 december 2024
GOEDE HERDERKERK - APELDOORN
Voorganger: ds. Gerrit Ruitkamp
Ouderling: Gerrit Stegenga
Diaken: Cocky van Hell
Lector: Ger Boon
Organist: Leen Jacobs

Zondag 'Rorate'

(= Dauwt hemelen, Lied 437:2, Jesaja 45: 8)



“Gelukkig is zij die geloofd heeft
dat de woorden van JHWH in vervulling zullen
gaan!” (Luc. 1:45)

MUZIEK

De ambtsdragers komen binnen

DE DIENST BEGINT

MOMENT STILTE

WOORD VAN WELKOM

AANSTEKEN ADVENTSKAARS

ZINGEN: **Lied 461: 1, 2 en 4**
'Wij wachten op de koning'

We gaan (zo mogelijk) staan

BEGINWOORDEN

v: Onze hulp komt van de Ene,

a: die was, en die is, en die komt.

v: Dauw, hemel, van omhoog,

a. laat regenen Uw gerechtigheid! Amen!

ZINGEN: **Lied 437: 1 en 2**
'Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer'

DREMPELGEBED (*samen gezegd*)

v. Wij die U nooit hebben gezien,

a. zie ons hier staan!

v. Gij die de morgen ontbood en het Licht hebt
geroepen,

a. zie naar ons om!

v. Gij, ondoofbaar vuur,

a. ga over ons op als de zon!

v. Vat ons samen in Uw stralen,

a. wees het licht in onze ogen!

v. Gij die de weerstand van de nacht wilt breken,

a. zegen ons met Uw licht,

kome wat komt! Amen!

We gaan zitten

Kyriëgebed (*na elke bede zingen wij 301g*)

a. Kyrie eleison, eleison! '

ZINGEN: **Lied 452: 1 en 2**

'Als tussen licht en donker'

DE DIENST VAN HET WOORD

Gebed om Geest

1^e LEZING: uit de Profeten: **Micha 5: 1-6**

ZINGEN: ZG3/3:1,2,3. *'Als die koning zal
verschijnen' (t: Willem Barnard, m.726)*

1. Als die Koning zal verschijnen
als hij komt met groot gezag,
worden wij voorgoed de zijnen
niet meer kinderen van de nacht:
mensen van een nieuwe morgen
van een nieuwe dageraad,
die ons nu nog blijft verborgen
door een horizon van haat.

2. Want een teken is gerezen
en dat heet 'gerechtigheid'.
Wie de nieuwe taal kan lezen
leest: 'Ik kom, houd u gereed!'
Wie de nieuwe Zon wil groeten
die al aan de einder staat
moet zich blindelings verzoenen
wie wil winnen is te laat.

3. Vrede zal de aarde kleuren
groen en rood en levend goud
als het gras en als het koren
als de Zon die ons behoudt,
die niet dalen zal en doven
tot een onverschillig zwart
zolang iemand blijft geloven
met zijn bloed en met zijn hart.

2^e LEZING: uit de Evangelien: **Lucas 1: 39-56**

- - Lezen: 39 -46

- - ZINGEN: **Lied 157a** (= vers 46-55)

- - Lezen: vers 56

OVERDENKING:

KORTE STILTE

MUSICA PRO DEO

ANTWOORD VAN DE GEMEENTE

ZINGEN: **Lied 465**

'Hopen en uitzien naar het licht' (in canon)

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)

*(na elke bede zingen wij **Lied 368a***

"Kom, Heer, en wacht niet langer")

EINDE VAN DE DIENST

MEDEDELINGEN

We gaan (zo mogelijk) staan

SLOTLIED **445:1, 3, 4.**

ZENDING EN ZEGEN

Allen antwoorden: **Amen, Amen, Amen**

COLLECTE BIJ DE UITGANG

MUZIEK

COLLECTE:

*U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of
middels deze link:*

**[https://site.skgscollect.nl/292/pagina/5627/digital
e-collecte.html](https://site.skgscollect.nl/292/pagina/5627/digital-e-collecte.html)**:

1. Diaconie, Kerstactie

Omzien naar elkaar is één van de pijlers van een levende, betrokken gemeente. Juist in deze periode rond Kerst worden voor jong en oud bijeenkomsten en maaltijden georganiseerd. Samen zingen, luisteren en eten, een goed woord, een mooi versierde tafel of ruimte, bieden warmte en licht in deze donkere dagen. Om dit ook voor mensen aan de rand van de kerk of buiten de kerk mogelijk te maken, vragen wij uw bijdrage voor de onkosten van deze activiteiten.

2. Goede Herderkerk

3. Adventscollecte Jonge Generaties Jongeren spelen het kerstverhaal

Elk jaar doen duizenden jongeren, verdeeld over een paar honderd kerkelijke jeugdgroepen, mee aan de KerstChallenge van de Protestantse Kerk. Tijdens dit interactieve spel kruipen de jongeren in de huid van de herders, de wijzen uit het Oosten en andere personages uit het kerstverhaal. Zo ervaren ze dit bijzondere verhaal van binnenuit en ontdekken ze

waarom God zich verbonden heeft met mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt.

BLOEMENGROET:

De bloemengroet gaat ter bemoediging naar Alie Schimmel, Permekestraat en naar mevr. M. G. Kolfoort - van den Bos, Berkenrode, Soerenseweg. Bij het meeleeftbord in de hal kunt zich melden om de bloemen weg te brengen en u uw naam op de kaart schrijven die met de bloemengroet wordt bezorgd.

'En Maria zong'

*En Maria zong tot haar ongebooren zoon:
mijn ziel verheft de Heer
ik juich tot God mijn redder
ik: een onbetekenende jonge vrouw.....*

*En Maria kon nauwelijks lezen
en Maria kon nauwelijks schrijven
En Maria mocht niet zingen noch spreken
in het gebedshuis van de joden
waar de mannen hun man-god dienen...*

*En daarom zong zij tot haar oudste zoon
en daarom zong zij tot haar dochters
en andere zonen
over de grote genade haar getoond,
over de heilige omkeer van de dingen.*

*Later, veel later, blikte Maria
radeloos neer van de altaren
waarop ze vastgezet was:
het moest toch wel een vergissing zijn
dat zij als heilige maagd vereerd werd
door mensen die niet omkeken naar haar
kinderen in nood.....*

*En het diepste greefde haar echter
de god-schennende knieval
van potentaten en beulen
tégen wie ze toch ooit
had gezongen vol hoop
dat ze hongerigen zouden voeden
zwakken zouden beschermen
waren ze dat allemaal vergeten.....*

*En Maria kwam
uit haar schilderijen vandaan
ze krom van haar altaren af
en herleefde in vrouwen
(en in mannen)
die onrecht niet langer dulden
zij werd de ziel van het protest
in naam van alle machtelozen
en zij was en zij is
veelvormig, veelstemmig
de opstandige hoop van hun gezang.
(Kurt Marti)*