



**Zondag 27 april**  
**Tweede zondag van Pasen – Quasi modo geniti**  
**Thema: "Ik wens jullie vrede!"**  
**GOEDE HERDERKERK - APELDOORN**  
**Voorganger: Robin de Jong**  
**Ouderling: Gerrit Stegenga**  
**Diaken: Truus Janssen**  
**Lector: Oege Wierda**  
**Organist: Leen Jacobs**

---

**MUZIEK**

*De ambtsdragers komen binnen*

**DE DIENST BEGINT**

**MOMENT STILTE**

**WOORD VAN WELKOM**

*We gaan (zo mogelijk) staan*

**AANVANGSLIED:** Wij komen als geroepen –  
**Lied 612: 1 t/m 3**

**BEGINWOORDEN** (of een eigen variant)

v: Onze hulp is de Naam van de Heer

**a: die hemel en aarde gemaakt heeft**

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid

**a: en die nooit laat varen het werk dat zijn hand  
aan heel de schepping begon!**

v: Genade zij u en vrede,  
van God onze Vader,  
van Jezus Christus, de Zoon,  
door de heilige Geest.

**a: Amen.**

*We gaan zitten*

**GEBED OM ONTFERMING**

**ZINGEN:** Wij delen verdriet en zorgen –  
**Lied 627: 1 t/m 4**

**LOFPRIJZING**

*We gaan (zo mogelijk) staan*

**GLORIALIED:** Geest van hierboven –  
**Lied 675: 1 en 2**

*We gaan zitten*

**DE DIENST VAN HET WOORD**

**GEBED**

1<sup>e</sup> LEZING: Handelingen 5: 12-20

**ZINGEN:** Geest, uit de hemel neergedaald –  
**Lied 677: 1**

2<sup>e</sup> LEZING: Johannes 20: 19-31

**ZINGEN:** Geest, uit de hemel neergedaald –  
**Lied 677: 2 en 3**

**OVERDENKING:**

**KORTE STILTE**

**MUSICA PRO DEO:**

Morning has broken – Arinda Egberts & Leon Koppelman

Morning has broken like the first morning  
Blackbird has spoken like the first bird  
Praise for the singing, praise for the morning  
Praise for them springing fresh from the world

Sweet the rains new fall, sunlit from Heaven  
Like the first dewfall on the first grass  
Praise for the sweetness of the wet garden  
Sprung in completeness where His feet pass

Mine is the sunlight, mine is the morning  
Born of the one light, Eden saw play  
Praise with elation, praise every morning  
God's recreation of the new day

Morning has broken like the first morning  
Blackbird has spoken like the first bird  
Praise for the singing, praise for the morning  
Praise for them springing fresh from the world

***Nederlandse vertaling***

De ochtend is begonnen, alsof het de eerste  
ochtend is

De merel heeft gesproken, alsof hij de eerste  
vogel is

Loof al het zingen, loof heel de ochtend

Loof hen, die als nieuw uit de aarde ontspringen

Zoet valt de regen neer, verlicht door het hemelse  
licht,

Als de eerste val van de dauw, op 't eerste gras

Prijs dan de zoetheid van de vochtige tuin

Geheel ontsprongen waar Zijn voeten  
voorbijkomen

Het zonlicht is van mij, de ochtend is van mij  
Geboren uit het ene licht, het licht uit Gods tuin  
Prijs nu met blijdschap, prijs elke ochtend  
God heeft opnieuw, een nieuwe dag gemaakt

## **ANTWOORD VAN DE GEMEENTE**

ZINGEN: Vrede gaat van hand tot hand –  
**Lied 397**

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)

## **EINDE VAN DE DIENST**

MEDEDELINGEN

*We gaan (zo mogelijk) staan*

SLOTLIED: Zing voor de Heer een nieuw gezang –  
**Lied 655: vers 1 t/m 5**

ZEGEN

Allen antwoorden: **Amen, Amen, Amen**

ZINGEN: 'Wilhelmus' – **Lied 708: 1 en 6**

COLLECTE BIJ DE UITGANG

MUZIEK

---

COLLECTE:

*U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of  
middels deze link:*

**[https://site.skqcollect.nl/292/pagina/5627/digital  
e-collecte.html](https://site.skqcollect.nl/292/pagina/5627/digital-e-collecte.html)**

- 1. Diaconie Plaatselijke instellingen**
- 2. Goede Herderkerk**
- 3. Diaconie: Stichting Schuldhulpmaatje  
Apeldoorn**

Schuldhulpmaatjes helpen mensen die in financiële problemen zijn gekomen. De schuldhulpmaatjes krijgen training, toerusting en wisselen kennis uit met elkaar. Coördinatoren zorgen voor een goede organisatie van het werk. Om dit dankbare werk te kunnen blijven doen, is geld nodig. Met uw bijdrage kan de Diaconie de Stichting Schuldhulpmaatje Apeldoorn blijven steunen.

**BLOEMENGROET:**

De bloemengroet gaat met felicitaties naar Henk en Meinie Scholten – Manten en ter bemoediging naar Alie Nijhof.

Bij het meeleeftbord in de hal kunt zich melden om de bloemen weg te brengen en u uw naam op de kaart schrijven die met de bloemengroet wordt bezorgd.